

[pic]

Detta verk är licensierat under Creative Commons
Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige licens. För
att se en kopia av denna licens, besök
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/>. Verket
har publicerats i www.globalarkivet.se.

Ångestfylld test för Celso

I dörren står en ängslig kille i tjugooårsåldern som flackar med blicken. När mannen bakom skrivbordet ber honom komma in, släpar han de vita basketdojorna efter sig, tittar ner i golvet och mumlar gomorron innan han slår sig ner på en stol.

Ibraimo Pereira är van vid att människor som kommer till hans mottagning är nervösa och inte direkt ser fram emot att träffa honom. Efter de vanliga artighetsfraserna berättar den unga besökaren, med svag röst som knappt lämnar munnen, att han heter Celso, är tjugotvå år och studerar på agronomutbildningen. Han har varit på mottagningen tidigare, säkert tre eller fyra gånger. Ibraimo reser sig, tar med sig stolen och frågar när han sätter sig mitt emot Celso.

- Men varför kommer du hit idag?

Ynglingen skruvar på sig och tvingar till slut fram:

- Senaste tiden har jag haft ont när jag kissat och är nu orolig för att fått en könssjukdom, han slår ut med händerna och fortsätter, därför vill jag hiv-testa mig igen.

De sitter tätt, tätt, deras knän nuddar vid varandra och samtalet sker sakta och dovt, som för att markera allvaret i situationen. Samtalstekniken Ibraimo använder har en lugnande effekt på Celso, trots han pratar om flickvänner och sex är han betydligt säkrare på rösten nu.

- Jag har en flickvän, säger Celso men tillägger, alltså en officiell flickvän, sen har jag två andra tjejkompisar jag ligger med ibland.

Ibraimo sitter tyst nickande och uppmuntrar honom att fortsätta.

- Och ibland har jag också tillfälliga sexuella kontakter med andra tjejer. När Celso själv hör hur det låter tillägger han:

- Jag har alltid kondom när jag ligger med andra tjejer, men aldrig med flickvännen.

- Den officiella, frågar Ibraimo leende?

- Jo, den officiella, svarar Celso och skrattar till men tillägger allvarligt att hon har testat sig en gång och att då var hon inte hiv-positiv.

Eftersom Celso tagit testet tidigare vet han rutinen. Sticket i fingret och bloddropparna som pressas ut på testremsan, som både ser ut som och fungerar likadant som ett graviditetstest. Sedan drygt femton ängsliga minuter. Medan blodets framfart på testremsan avgör Celsos framtid sätter sig de båda ner igen. Celso gnider händerna mot varandra medan Ibraimo frågar om han vet vad det innebär ifall testet är positivt och hur han skulle reagera.

- Jag skulle dö, svarar Celso snabbt.

Han menar nog inte bokstavligen på grund av viruset utan att chocken kommer att knäcka honom. Celso fortsätter sansat och visar på god kunskap om hiv när han talar om hur viktigt det är att veta om man är smittad eller inte. För att skydda sina partners men också sig själv, eftersom så kallade återinfekteringar påskyndar och förvärrar sjukdomsstaderna.

Efter en evig väntan på blodet som ska krypa upp för remsan upptäcker Ibraimo att testet är ogiltigt och måste göras om. Våndan lyser i Celsos ögon, kanske vet han att vid hiv-positivt resultat tas alltid ett extra test för att bekräfta säkert.

Återigen hamnar de båda i stolarna tätt mittför varandra. Ibraimo försöker hålla modet uppe och frågar ifall det finns något annat som Celso undrar över.

- Kan man bli smittad om man tar av kondomen med händerna efter samlaget? frågar Celso.

- Bara om du har ett öppet sår på händerna, säger Ibraimo med lugn röst.

När Ibraimo väl meddelar det negativa resultatet går det inte ta miste på lättnaden i Celsos ansikte. Innan han ger sig av på betydligt stadigare ben än när han kom in hejdar Ibraimo honom.

- Jag skulle tycka det vore bra ifall du använde kondom även med din officiella flickvän, säger

han.

Celso nickar eftertänksamt på väg ut ur mottagningen men har svårt hålla tillbaka glädjen. Även Ibraimo Pereira verkar lättad efter testresultatet.

- Jag vänjer mig aldrig vid att tvingas berätta för någon att han eller hon är hiv-positiv, speciellt inte om det är unga människor.

Av naturliga skäl är det många känslor som måste få utlopp vid ett hiv-positivt besked. Det blir ofta skrik och gråt och den chocken slår tillbaka även på Ibraimo och hans kolleger.

- Vi som jobbar här tar mycket mentalt stryk, det är ett uttröttande jobb.

Men han vet också att efter de värsta känsloutlösningarna tar en konstruktiv diskussion vid. De som just fått positivt besked kan ändå se en framtid när Ibraimo förklarar hur de kan leva "rätt" och då ha ett relativt normalt liv med hiv.

- De som får ett hiv-positivt resultat hjälper vi med kontakt till föreningar för människor som lever med hiv. Att inte leva ensam med sjukdomen är viktigt. Gemenskapen i hiv-föreningarna stärker människorna och ger dem livslust trots det trista beskedet de fått av mig, säger Ibraimo.

Celso är ett fingerat namn

Johan Sävström, Maputo