

– Sandino skulle ha samtyckt till allt

FSLN går vidare. Maktproblemen och oppositionen orsakade sönderfall. I grunden beror detta på att vår arbetsstil har kommit att likna högerpartiernas. Vi har blivit alltmer lika det liberala partiet. Folk började slåss om valbara platser i kommuner och Nationalförsamlingen utan att vara särskilt angelägna om att tjäna folket. Det handlade också om att få inkomster. Nu måste arbetsstilen genomgå en ny revolution – moral och uppförande är fundamentalt.

Daniel Ortega är inte maktfullkomlig. Det måste finnas män med särskild auktoritet, men de måste underordna sig partidemokratien, FSLN är det enda demokratiska partiet i landet. Daniel har fått det största stödet från basen som partisekreterare och presidentkandidat. Det finns alltid de som försöker skaffa sig fördelar genom att smickra honom.

Jag har inte mycket egendom. Huset här i Bello Horizonte, där vi befinner oss, är en av dem. När Ernesto Cardenal talar om sandinister som har berikat sig tänker han nog på Sergio Ramírez som har mycket egendom. Det som kallas för *piñatan* var den storslagna lag 85–86, som legaliserade många egendomar i städerna och på landsbygden. Det här huset fick jag inte via lagen, jag köpte det från bostadsministeriet tidigare när priserna var låga.



Tomás Borge: "Jag är inte intresserad av makt." FOTO: MAGDA BRÄTTEMARK

Det var inte tillåtet att få två egendomar genom lag 85-86, men alla respekterade inte det.

Det är självklart för mig att man måste förhandla med sina motståndare, som Alemán. Det är en elementär politisk princip. Man gjorde upp om ämbeten och det stärkte FSLNs inflytande. En annan sak är att några har utnyttjat sina ämbeten för personlig vinning. Men den som främst skötte förhandlingarna var Daniel, han fick varken ekonomiska eller andra fördelar. Det är fråga om strategi. Man måste göra sådant som utökar makten, inte

vad som helst och inte handla i motsättning till principerna. Men i dagens situation, med yankees som fiender och en stridsgalen höger, måste man neutralisera motståndaren och skapa förutsättningar för ett maktskifte. Daniel är inte intresserad av makt för sin egen skull, utan för att genomföra förändringar.

Jag är inte heller intresserad av makt. När vi förlorade valet kände jag en viss lättnad. I början av revolutionen behandlades jag som statschef, nu skulle jag helst inte vilja ha ett så högt ämbete som vicepresident. Jag skulle vilja arbeta inom ett nyttigt område som turism.

Vi i ledningen har en högre levnadsnivå. Visst finns det några som lever pråligt, vi andra försöker ha en mera modest livsstil. Det finns många människor som lever i en fruktansvärd fattigdom. Ett av våra misstag var kanske att leva så långt ifrån befolkningen.

Jag är övertygad om att Sandino skulle vara stolt över sina bröder inom dagens FSLN. I framtiden måste vi bli det största partiet. Det är inte vårt fel om liberalerna blir det näst största. Men ärligt talat skulle jag önska att de konservativa vore starkare, det finns bra folk bland dem.

Översättning och redigering: Lasse Wallin
Källa: END



"Vi i ledningen har en högre levnadsnivå. Det finns många människor som lever i en fruktansvärd fattigdom. Ett av våra misstag var kanske att leva så långt ifrån befolkningen."

FOTO: BARRICADA