



En ovanlig syn i Afghanistan. Några skidtokiga fransmän letar efter den perfekta "repan".

## Afghanistan som skidparadis?

**I februari gjorde vi, några från SAK:s Kabul- och Stockholmskontor, en utflykt till Salangtunneln i Hindukush, fyra timmars bilresa norr om Kabul. Den 2,6 km långa tunneln öppnades på 1960-talet och ligger på 3 360 meters höjd.**

Text och bild: Maria Aschenbrenner

Vi åkte över den vågröna Shomalislätten, ströslad med rostig krigsmateriel bland blommande mandelträd. Allteftersom bilen klättrade uppför bergsmassivet blev landskapet alltmer vintrigt, och vägen förvandlades till en bäck av

smältvatten. Snart var marken helt snötäckt runt omkring oss. På ungefär 3 000 meters höjd såg vi ett gäng västerländska ungdomar vid väggkanten. Vi stannade för att se vad det rörde sig om. Ungdomarna, som arbetade för en fransk biståndsorganisation, var rustade för alpin vintersport med slalompijåxor, skidor eller snowboards samt matsäck i rygsäckar.

De förberedde sig för en vandring på flera kilometer upp till bergskammen för att få njuta en stund av fartens tjusning i nedfarten tillbaka till bilen. Några hade snöskor och kunde vandra ovanpå snötäcket, medan de andra



**Snöskor var nog ingen dum idé.** Att pulsa i djupsnö på 3 000 meters höjd, med en snowboard på axeln med risk för att trampa på en mina kan nog vara rätt jobbigt.

sjönk till knäna i den djupa snön. Vi hoppades att det var ordentligt minröjt där de pulsade fram. Så om du vill träna din kondition genom att i den tunna luften traska genom djup snö iförd slalompijåxor och med snowboarden/skidorna på ryggen i ett kargt bergslandskap där liftar, raststugor, nedfarter eller andra tecken på service inte ens är påtänkta, ja då är Hindukush ett skidparadis för dig! Du kommer under alla omständigheter att kunna berätta för dina barnbarn om en synnerligen udda vintersportresa. ■