

KERSTIN BJURMAN •

I VÄNTAN PÅ DEN BÄSTA DOKUSÅPÅN

För många år sedan gick en amerikansk tv-serie som hette V. V för victory, seger. Där ockuperades jorden av varelser från rymden, en sorts ödlor som tog mänsklig gestalt och som behövde vår jord för att överleva.

Inför detta hot utifrån skedde det intressanta att människor slöt sig samman. Det var människor som kanske inte kände varandra, som inte gillade varandra, som kom från olika samhällsklasser, från olika länder, livsförhållanden och kulturer. Allt detta blev oväsentligt, och samtidigt en tillgång, inför det fruktansvärda hotet från ödlorna. Det gällde ju att rädda världen, sin framtid.

Framåt episod 30 eller så var det hela grejat.

I verkligheten är världen full av ödlor, stora och små. Miljöförstöring och växthuseffekt, 800 miljoner ständigt hungriga människor, svält i västra och södra Afrika, traficking, orättvisa handelsvillkor, krigsherrar, drogberoende, kvinnoförtryck, ja, listan kan göras hur lång som helst.

Visst finns det motkrafter och på många håll sker framsteg. Det ska vi inte glömma.

Men: så mycket återstår att göra.

Häromkvällen i en amerikansk dokusåpa sa rockstjärnan Ozzie Osbournes bortskämda dotter att hon ville resa till Afrika och hjälpa till.

– Afrika, fräste hennes pappa till svar på sitt värtaliga sätt, vad ska du i f...g Afrika och göra när det finns f...g mycket att göra f...g här.

Sedan åkte de och lyxshoppade med Elton John.

Vad som sedan hände med flickans gryende engagemang vet jag inte. Jag tyckte det var tråkigt att pappan inte uppmuntrade henne utan bara avfärdade dessa ädla känslor.

Tänk om Ozzie hade hängt på och utvecklat det där med att det finns så mycket att göra här. Tänk om han hade snackat med Elton och alla de andra lyxlirarna, de som bor i mindre slott, har egna jetplan och ger sina hundar diamanthalsband. De superrika som avsätter gigantiska ekologiska fotavtryck och tar sig friheten att överkonsumera världens resurser, de vars livsstil blivit ett ideal för oräkneliga människor.

Tänk om Ozzie, Elton och de andra gick ut och sa att hoten mot framtiden är nu så stora att vi alla genast måste förenas med motkrafterna i en kamp för överlevnad, vi börjar med oss själva här och nu. (Bono är ju inne på den här linjen men nu skulle det alltså röra sig om att alla dessa personer ändrar sin livsstil i grunden.)

Sedan skulle det sprida sig runt hela världen och alla skulle se det som fullständigt självklart att medmänsklighet går före profit, att alla länder styrs demokratiskt, att varje människa på jorden har rätt till rent vatten och en hälsosam miljö, mat i magen, tillgång till sjukvård och utbildning.

Visst låter detta naivt? Men det skulle bli en jåkla bra tv-serie.

I väntan på den kan man stödja Afrikagruppernas verksamhet med ett bidrag till Södra-Afrika-insamlingen plusgiro 90 03 37-7.

