

Tjyvarnas marknad har allt

I stadsdelen Alto Mâe i centrala Maputo finns Mercado Estrela. Där finns det mesta till salu och där är alltid öppet. Estrela kallas i folk-mun för tjyvarnas marknad eftersom där, enligt ryktet, säljs stöld-gods.

Momade Jumá är på Estrela för att köpa reservdelar till bilen. Han förhandlar länge och väl med en försäljare om priset på en framlykta. Men försäljaren är inte på humör för att pruta denna dag och Momade går till slut därifrån. En bit från försäljningsståndet säger han att förmodligen är det mesta stulna varor, helt säkert när det gäller bilreservdelar, men även andra saker. Det sägs att de som råkar ut för inbrott i hemmet åker till Estrela innan de ringer polisen för att se ifall de stulna grejorna är ute till försäljning.

– Alla vet om det. Men priserna är ju mycket lägre, så därför fortsätter folk att komma hit. Fast köper man saker här får man stå sitt kast eftersom man knappast får någon garanti på varorna.

Åtta år i samma affär

Det finns ordning i kaoset. Marknaden är indelad efter varutyp i olika avdelningar, skor och kläder finns längs en gång, mat och dryck längs en annan. Vid elektronikavdelningen har Lourenço Alberto sitt stånd. Han har stått på samma plats i åtta år och sålt armaturer, kablar och säkringar. Han köper



Lourenço Alberto har stått på samma plats i åtta år och sålt armaturer, kablar och säkringar.

FOTO: JOHAN SÄVSTRÖM

varorna från ett lager utanför staden och lyckas konkurrera med alla elektronikaffärer som finns i staden.

– Folk i Maputo har järnkoll på priser. Så länge jag ligger lite lägre än affärerna kommer de hit och handlar. Och eftersom de kan priserna slipper jag för det mesta folk som prutar, säger Lourenço Alberto.

Varje marknadsägare betalar en avgift till staden. Avgiften bestäms av hur stort ståndet

är, ju fler hyllmeter desto högre avgift. En kontrollant från stadskontoret passerar varje dag för att inspektera och samla in avgifterna.

Enligt Lourenço Alberto går försäljningen hyfsat. Efter åtta år vet han vilka saker som säljer och vad som inte går att sälja.

– Men om jag fick ett riktigt jobb imorgon så skulle jag stänga butiken här genast utan att fundera.

JOHAN SÄVSTRÖM

Maputo

– Köper man saker här får man stå sitt kast eftersom man knappast får någon garanti på varorna, säger Momade Jumá. Marknaden är indelad i olika avdelningar, skor och kläder finns längs en gång, mat och dryck längs en annan.

FOTO: JOHAN SÄVSTRÖM

