

## KERSTIN BJURMAN

**D**e flesta människor på vår jord är fattiga . 1,2 miljarder lever på mindre än sju kronor om dagen, 800 miljoner människor går hungriga till sängs varje kväll. Närmare två miljoner människor dör av malaria varje år. 38 miljoner människor kommer att dö i förtid av aids. Detta är en rad pågående, för oss osynliga, katastrofer.

**N**är flodvågen slog till med förödande kraft i tio länder i Asien slog den mot fattiga människor som förlorade anhöriga, utkomst, bostäder, ja till och med marken där husen stod. Även turister sveptes iväg av vattnet och plötsligt fick en katastrof ”ett ansikte” som det heter.

– Viljan att hjälpa är enorm, sa Radiohjälpen till bilder av vatten som svepte fram över strandpromenader och hotellträdgårdar och på rekordtid samlades pengar och förnödenheter in.

Runt om i världen var vanliga människor omedelbart beredda att stödja drabbade medmänniskor. Även fattiga länder bidrog. Moçambique, som delvis dränktes av vatten för fem år sedan, återgäldade stödet då genom att först donera en ”symbolisk” summa på 100 miljoner dollar varefter en stor insamlingskampanj drogs igång.

**V**i har sett global solidaritet. Kan denna generositet fortsätta? Om vanliga människor som ställer upp nu även kände till övriga katastrofer skulle de kanske vilja hjälpa även där???

Då skulle kanske *World Food Programme* inte tvingas skära ner matransonerna till hälften för människor i Afrika på grund av svikande bistånd. I Lesotho, Malawi, Moçambique, Swaziland och Zambia drabbas nu 2,8 miljoner människor. Där och i andra delar av Afrika har människor inte kunnat skörda eftersom regnen uteblivit, eller deras land är drabbat av väpnad konflikt, de är flyktingar eller de är försvagade av sjukdom, läs aids, och orkar inte med tungt jordbruksarbete.

**P**å en del håll i Asien kom återuppbyggnad snabbt igång. Det stöder Röda Korsets rapport i höstas att vanliga människor i fattiga samhällen har kapacitet, kunskap och engagemang nog att med stöd klara av en katastrof som drabbar dem.

Men om de drabbas av flera katastrofer, på en gång eller i snabb följd, blir situationen annorlunda. Då hinner samhällena inte återhämta sig och man kommer in i en ond cirkel. Omfattande stöd utifrån blir absolut nödvändigt.

Så är situationen på många håll i Afrika idag. Afrika är världens fattigaste kontinent. Men där finns mängder med människor som kan och vill förändra situationen. Där finns organisationer som arbetar för miljön, för mänskliga rättigheter, för bättre utbildning, för nya jordbruksmetoder, för rätt till gratis aidsmediciner, för en rättvis värld, för skuldavskrivningar... Där finns regionalt och kontinentalt samarbete och mognande demokratier.

**V**i i den rika omvärlden kan stödja detta arbete. Hunger och sjukdomar kan avhjälpas med mat och mediciner. Skulder kan skrivas av. Skolor kan bli bättre liksom jordbruksmetoder. Bättre hälsa och utbildning kan leda till tryggare inkomster, stärkt självkänsla, ökat folkligt deltagande och starkare samhällen. Afrikagrupperna jobbar långsiktigt för dessa mål. Du kan delta i arbetet med bidrag till Södra Afrika-insamlingen, postgiro 90 03 37-7. Vårt mål för i år är 4,5 miljoner kronor.