

Mitt liv som skolbarn

Vi frågade några barn i Sydafrika och Moçambique om hur det är att gå i skolan, vad som är bra, vad som är dåligt och vad de vill bli när de är stora.

På skolan *Escola primaria Eduardo Mondlane* i Maputo träffade vi **Amina Pedro**, 12:

– Jag tycker matematik är roligast – fast det är svårt. På rasterna leker jag med kompisarna. Vi brukar hoppa hopprep på skolgården tillsammans. När jag blir stor vill jag bli doktor och hjälpa människor som är sjuka.

Celia Albino Mabeleco, 10, *Escola primaria Eduardo Mondlane*:

– Jag tycker portugisiska är roligast. Svårast och tråkigast är naturvetenskap och matte. Jag vill också bli läkare för att kunna hjälpa dem som är sjuka.

Wilker Dário, 8, *Escola primaria Eduardo Mondlane*:

– Portugisiska är mitt bästa ämne. Men jag tycker om de andra ämnena också. Fast naturvetenskapen är jobbigast. Jag vill bli journalist när jag blir stor. För då får man sitt namn och bild i tidningen.

Felisberto Barlos, 7, *Escola primaria Eduardo Mondlane*:

– Jag tycker det är roligt i skolan eftersom man lär sig nya saker hela tiden. Matematik och naturvetenskap är roligast.

– På rasterna leker jag med kompisarna. Jag äter också upp maten som mamma gjort åt mig. Jag vill bli chef när jag är stor. Det spelar ingen roll var någonstans, bara jag är chef.



Felisberto Barlos

7 år, *Escola primaria Eduardo Mondlane*

I East London, Sydafrika tyckte barnen så här:

Khanya Daniel, 11 år, *Pfefferville grundskola*,

– Jag tycker bäst om mina lärare och mina klasskamrater, och så gillar jag matte och engelska. Jag har inga problem på min skola. På rasterna leker jag och äter bröd med korn och ost som jag har med mig hemifrån. Vi brukar också spela cricket. Jag vill bli advokat när jag blir stor eftersom jag tycker om engelska.

Zimkitha Simuku, 11 år, *Pfefferville grundskola*,

– Jag tycker bäst om våra lärare eftersom de lär oss en massa saker. Matte och naturkunskap är mina favoritämnen. Innan gick jag på en skola med bara xhosa-talande barn, men här läser vi allt på engelska. Det är bättre. Hemma pratar vi xhosa, men jag kan inte skriva på xhosa.

– Skolan är bra, men ibland skulle jag hellre stanna hemma och hjälpa min mamma. På rasterna tar vi det lugnt, pratar, och spelar netball ibland. Min framtidsdröm är att ha ett stort hus någonstans i Sydafrika. Jag är född här och vill inte bo i något annat land.

Xabisa Xala, 11 år, *Hudson Park privatskola*.

– På vardagarna kliver jag upp klockan halv sex och jag kommer till skolan vid sju. Jag tycker om att komma tidigt eftersom jag kan leka med mina vänner innan det ringer in.

– Min skola börjar halv åtta och slutar kvart i två. Efter det stannar jag kvar i skolan och tränar sport, tar dramalektioner eller sjunger i kören. Vissa dagar kommer jag hem fem eller sex på kvällen. Jag åker kollektiv minibuss till Vincent köpcenter och därifrån går jag cirka 20 min till skolan. Tidigare åkte jag skolskjuts på flaket till en pick-up, men nu har det förbjudits efter flera olyckor. På vintern är det mörkt när jag tar minibussen hem på eftermiddagarna. Det är läskigt. Minibussförarna brukar ofta bråka med varandra eftersom alla vill fylla sin buss först. Vad händer om jag skulle hamna emellan dem när de bråkar?

– Fram till för två år sedan gick jag i en allmän skola nära där jag bor. Vi hade ingen samlingsal, utan brukade samlas utanför skolan när vi väntade på lärarna. Barnen fick sitta i solen medan lärarna satt i skuggan. När det regnade ute kunde vi inte ha samling.

– Vi fick aldrig läxor i min gamla skola, och vi hade bara några få ämnen: matte, afrikaans och rättstavning. Det fanns ingen där som undervisade i mitt språk, xhosa. Nu har jag läxor varje dag, även över helgen.



Zimkitha Simuku

11 år, *Pfefferville grundskola*

**Xabisa Xala**

11 år, Hudson Park privatskola

**Wilker Dário**

8 år, Escola primaria Eduardo Mondlane

**Celia Albino Mabeleco**

10 år, Escola primaria Eduardo Mondlane

– I min nya skola måste vi köpa allting själva, till exempel skoluniformer och träningskläder. I min förra skola brukade vi få gym-paskor och sportutrustning. Om man glömde kvar nåt i min gamla skola, till exempel en träningsoverall, så visste man att man aldrig skulle få tillbaka den. De flesta där var fattiga och om de hittade något kvarglömt så tog de det med sig.

– Om jag glömmer att göra läxan eller pratar för mycket på lektionen så får jag kvarsittning i min nya skola. I min gamla skola brukade de slå oss elever om vi kom för sent, eller om vi pratade i klassrummet. Läraren slog oss med en gummislang på händerna. Jag

tycker att man ska sluta slå barn i skolorna. När lärarna slog oss så brukade de rättfärdiga det med att de själva blev slagna i sina skolor. Men det var förr i tiden, det måste bli slut på det nu!

– Min nya lärare är bra, men hon skriker ofta till oss. Mina favoritämnen är matte och teknik. Och så tycker jag om första hjälpen eftersom man får springa mycket. Sport är det jag tycker allra bäst om. Jag tränar netball, terränglöpning och friidrott.

**TEXT & FOTO:
JOHAN SÄVSTRÖM
ÅSA ERIKSSON**

**Khanya Daniel**

11 år, Pfefferville grundskola

**Amina Pedro**

12 år, Escola primaria Eduardo Mondlane