

Uppsala firade 40 aktiva år

I mitten av mars firade Uppsala Afrikagrupp ett "cirka 40-års jubileum". UAG är den äldsta nu existerande Afrikagruppen. Varför då ett "cirka" jubileum? Ja hur och när startade egentligen UAG?

Den landsomfattande bojkotten av sydafrikanska produkter som inleddes våren 1963 ledde till att hundratal Sydafrikakommittéer bildades. En sådan drogs igång även i Uppsala av i huvudsak en del studentorganisationer. Under 1965 engagerade sig en del individuella aktivister i arbetet utan att ha en bas i någon av kommitténs organisationer. För att få vara med tvingades man året därpå, 1966, bilda en egen organisation och ganska snart var det bara denna som fungerade. Informellt fanns alltså en Sydafrikagrupp redan för 40 år sedan. 1970 bytte man namn till Uppsala Afrikagrupp.

Detta firades med tre arrangemang samma dag. Dels genomfördes en aktion på stan för Västra Sahara för att visa att de gamla takterna med gatuaktioner fortfarande sitter i. En liten tapper skara av gamla och nya aktivister tillbringade några timmar ute i snögloppet på lördagsförmiddagen.

Uppsalabornas kunskap om Västra Sahara och Polisario var så gott som obefintliga. Detta var i mycket en parallell till situationen i slutet på 60-talet när Uppsalagruppens fokus kom att bli de portugisiska kolonierna Angola, Moçambique och Guinea-Bissau.

Det blev vi påminna om på eftermiddagens tretimmars nostalgicafé. Där pratade Bertil Malmström om de första 5-6 åren då han var en av de ledande personerna. Vi såg en liten sekvens ur en film ur vårt arkiv från den beramade aktionen mot president Seng-



hor 1970. Olika personer intervjuades sedan om arbetet under olika perioder av gruppens historia.

Uppsalagruppen har under vissa perioder varit den mest aktiva gruppen. I början av 80-talet fanns det även olika sektioner som lärargruppen, sjukvårdsgruppen, jordbruksgruppen och inte minst sånggruppen. Den senare hann fira 20-årsjubileum i mitten på 90-talet innan den somnade in efter en fantastiskt betydelsefull insats.

Vi fick höra lite om all dessa gruppers arbete och Johan Walan med flera visade att sångerna sitter där fortfarande. Sjukvårdsgruppen har hållit ställningarna under alla år då gruppen för övrigt varit "vilande". När arbetet med att packa insamlad sjukvårdsmaterial upphörde så fortsatte man ändå att träffas och genomföra vissa aktiviteter nu under namnet Hälsogruppen. Det gör att vi

trots ett glapp på nära tio år utan styrelse ändå kan peka på 40-års verksamhet.

Ungefär 70 personer var med under någon del av detta innehållsrika kafé, lyssnade tittade på affischutställning, knapputställning och pratade gamla minnen.

Mer minnesprat blev det på kvällen stödfest där över 100 personer slöt upp och en återuppstånden UAG:s sånggrupp var en del av underhållningen. Polisarios representant fick också tillfälle att prata där. Här fick man mellan tuggorna också korta glimtar ur historien men även om vad UAG och Afrika-grupperna jobbar med idag. Arrangemangen gav ett överskott på drygt 16 000 kronor till Södra Afrika insamlingen.

BERTIL HÖGBERG

