

# Varför bry sig om världen?

Jag har det ju bra hemma! Och förresten har man ju hört att den där globaliseringen bara medför ännu mer elände och konflikter och nu har vi galna ko-sjukan till sist i Sverige i alla fall. Nä, stäng, gränserna, stäng öronen och sköt ditt så blir det mindre bråk... - eller?

Är det så att vi alla människor på den här planeten faktiskt angår varandra hör ihop? Behöver varandra och till och med behöver en gemensam god ordning för att leva tillsammans?

Är det kanske så att ju mer vi sett och förstått av världen ju mer känns den som hemma? Och ju fler människor vi mött och stötts emot, ju mer förstår vi oss på oss själva? För tro mig - folk är som folk är mest över hela jorden!

## Vanliga människors inflytande

Samma sorger och glädje och samma osäkra livsvägar att vandra. Men spännande och utmanade, särskilt om man är ung i sinnet. Och just detta vad helt vanliga människor kan åstadkomma är det som jag tror fascinerar mig mest! Inte storverk av regeringar eller när faktiskt FN-insatsen i Liberia häromåret fick dödstalen där att rasa från en sorglig första plats i antalet döda per capita 2004, till bort från listan i år!!

Men det var enskilda, vanliga människor som startade FN! Ursprunget var vanliga uthålliga och hängivna människor som skapade, förenades och tog ansvar, fast vi inte tänker på det idag. För allting har ju börjat i det lilla. Med en person, med en modig eller hängiven grupp, med deras mobilisering av fler i steg efter steg.

## Kvinnor i Östtimor

En eftermiddag i oktober 2005 satt jag med alla de kvinnliga parlamentarikerna i Östtimors lilla riksdag.

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/> eller skicka ett brev till Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. Material som publiceras i Merdeka & ÖsttimorInformation kan också publiceras i <http://www.globalarkivet.se>.

De berättade vad politiken betydde för dem. Deras tårar, livsöden, berättelsen från frigörelsen och kriget, visade mig att inget är att ta för givet. Ingen frihet, ingen god ordning, inget nationsbygge sker utan – just det – vanliga människors hjältemod i stort och smått.

Men tänker du. Jag som varken är en renodlad, negativistisk soffpotatis eller någon ädel frihetskämpe med både baby och gevär på ryggen – hur skall jag visa mitt engagemang?

Jo, säger jag – gå ihop med andra! Små, frivilliga föreningar av människor med gemensamt engagemang skapar världen lika mycket som de stora! Underifrån, Demokratiskt, Frivilligt. Till och med: *Vackert!* Vi upprätthåller det goda samarbetet i världen

## Bli medlem!

Östtimorkommittén anses i riksdagen och av regeringen vara en del i den kompetenta resursbasen som skapar vårt lands Östtimor- och Indonesienpolitik. Det vi bygger upp kunskap om och sedan sprider information om i vår fina grupp har ett stort värde hemma. Och – ett stort, stort värde för timoreser, Acehbor och alla de folk som trodde världen inte visste eller inte brydde sig om hur de har det och vad de kämpar för!

Att lära mer, att visa engagemang, att resa, att berätta – allt är ju vardagens hjältemod. Vi skapar världen, vi vanliga vardagsmänniskor, när vi går samman. Mer än de redan stora, de redan etablerade. Världens väl beror helt enkelt på oss.

Kom med i Östtimorkommittén, du som har hjärta och intresse för Östtimor, Aceh och Västpapua!

*Lotta Hedström, styrelseledamot i Östtimorkommittén och riksdagsledamot i Utrikesutskottet*