

# Demokrati - mer än bara fria val

**2006** är valår, både i Nicaragua och i Sverige. Under året kommer vi givetvis att bevaka det nicaraguanska valet, valprocessen och dess utgång ur olika perspektiv, både i *Nyheter från Nicaragua* och på vår hemsida ([www.vfsn.se](http://www.vfsn.se)). Följaktligen kommer även demokratin att belysas.

I dag är demokratin tillstånd en viktig angelägenhet, där mycket av samhällsdebatten handlar om globalt uppbyggande av demokrati, dess instabilitet och dess vidmakthållande. Demokratibegreppet är omstritt. Den västerländska tolkningen, det vill säga folkstyre, där folkets flertal har bestämmanderätten, fungerar inte fullt ut i något samhälle. Demokrati handlar om mycket mer än bara fria val.

## Politisk instabilitet

I Nicaragua saknas demokratiska traditioner och sedan fria val infördes i landet har många bakslag drabbat utvecklingen. Det blåser inga politiska orkaner i landet, däremot tvära kastvindar och instabilitet på det politiska planet. Något som blev tydligt nu senast i de regionala valen i de två autonoma regionerna RAAN och RAAS på Atlantkusten. De befärade våldsamheterna eller försöken till valfusk uteblev. Dock fick valet som väntat ett lågt valdeltagande och präglades av vissa tekniska problem. Långa avstånd, dålig infrastruktur, hög fattigdom och analfabetism är så klart negativa faktorer, men kanske framför allt de två ständigt återkommande problemen som aktuella röstlängder och giltiga id-handlingar.

I detta årets första nummer av *Nyheter från*

*Nicaragua* är det just Atlantkusten som är i fokus, där du exempelvis kan läsa om den historiska utvecklingen, om autonomilagen och processen kring denna. VFSN:s lokalanställda Erich Chavarria har varit och besökt Atlantkusten inför de regionala valen och bland annat intervjuat Lina Gradys, chef för Ipade om valen.

## Olika bilder av Atlantkusten

Själv har jag varit på väg två gånger till Atlantkusten utan att komma dit, men drömmen finns kvar. Båda gångerna har jag mött två helt olika bilder av *el Atlántico*. Den ena som ett sjabbigt, inpyrt drogräsk med kokainflöde och pangabåtar med turistöverfallare. Den andra som ett turkoskimirande sandkornsparadis med gräsbeväxta gator.

Två skilda bilder. Liksom två skilda delar av ett land: Stillahavskustsidan och Atlantkustområdet. Separationen uppenbarar sig tydligt i bristande kommunikation och infrastruktur. VFSN har inte haft särskilt stort samarbete med Atlantkusten på grund av våra små resurser. Det vore ju önskvärt att arbeta med hela landet: att försöka påverka ett lands utveckling i en bra riktning är svårt utan att låta hela landet ingå. Luleå kommun, där Latinamerikakommittén (LAK) verkar, har sedan 1984 varit vänort med Puerto Cabezas (Bilwi). I detta nummer kan du läsa om LAK:s samarbete och om en resa dit.

En fundamental strävan för VFSN är att all verksamhet ska genomsyras av ett demokratiskt tankesätt. Satsningen som inleddes i förra numret, med mer utrymme för er medlemmar att komma till tals, fortsätter som vi hoppas ska leda till bättre kommunikation

mellan lokalavdelningarna. Nytt för i år är också att avdelningarna kan söka pengar för att delta i sociala forum och liknande arrangemang. En grundförutsättning för demokrati är givetvis tillgång till information. Därför är informationsarbetet så oerhört viktigt och på hemmaplan fortsätter arbetet med att informera om det som vanligen inte uppmärksammas i vanliga media.

Det händer mycket nu i Latinamerika. 2006 kommer att bli ett spännande år med tanke på valet: frivgning, pakter och nya personer på den politiska arenan. Det får inte glömmas bort att demokrati är relativt nytt i Nicaragua, vilket gör den sårbar, och oron för en infekterad valprocess är befogad.

## Rätten att kunna påverka

De regionala valen sägs förebåda det nationella valet. Det är bara att hoppas på att man tar intryck och inför den 5 november aktualiserar röstlängder och bistår med kostnadsfria idkort till medborgarna. Viktigast är dock inte utgången i valet, det är inte bara valdagen som ska genomföras demokratiskt utan även hela valprocessen och landets utveckling.

Folkligt deltagande är inte bara en politisk angelägenhet utan också en social. Rätten att kunna påverka genom val begränsas starkt för dem som inte kan läsa och skriva. Ett av de största hoten mot demokrati är analfabetism. Vilket avspeglas tydligt i Nicaragua där just analfabetismen är hög. Stora insatser behövs och det är viktigt att alla aktörer tar sitt ansvar. Annars kommer demokratin aldrig att gå framåt.

**Jennie Wangel**

### NYHETER FRÅN NICARAGUA

Nr 1-2006  
Årgång 26

*Nyheter från Nicaragua* ges ut av Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, e-post: [nica\\_nyheter@yahoo.se](mailto:nica_nyheter@yahoo.se), tel: 08-642 08 81.

Ansvarig utgivare: Erik Nilsson.

Redaktion: Ingvar Enghardt, Caroline Johansson, Gabriella Fahlström Spiik, Erik Nilsson, Wille Olsson, Sofia Sánchez, Lasse Wallin och Jennie Wangel.

Medarbetare i Nicaragua: Berit Svensson H.

Redaktionen ansvarar ej för signerade artiklar.

Omslagsfoto: Erich Chavarria U.

Prenumeration ingår i medlemsavgiften för VFSN som är 200 kronor per år. Beloppet sätts in på postgiro 87 06 91-3.

Du kan även prenumerera för 75 kronor per år. Enstaka nummer kan beställas från VFSN:s expedition.

### VFSN:s kontaktpersoner:

**Alingsås:** Kenth Östlund, tel 0322-63 96 52 **Eskilstuna:** Katarina Bäcklund, tel 016-14 64 98 **Falköping:** Berit Eriksson, tel 0515-193 56 **Filipstad:** Valborg Frankén, 0590-120 58 **Färnebo:** Åsa Lilja, Färnebo folkhögskola, tel 0291-202 75 **Gävle:** Gerardo Lizano, 026-13 29 86 **Göteborg:** Helena Prane, 031-21 38 19 **Jönköping:** Mats Svensson, tel 036-12 76 16 **Kalmar:** Bo Hellström, tel 0480-47 69 15 **Linköping:** Ingegerd Hansson, tel: 013-21 28 76 **Luleå:** Rolf Viklund, tel 0920-26 90 15 **Lund:** Joachim Lentz, tel 040-46 47 36 **Malmö:** Marianne Gottfries, 040-97 85 12 **Stockholm:** Föreningskontoret, tel 08-642 08 81 **Västerås:** Lasse Wallin, tel 021-35 03 57.