

Bergman:

- Kampen mot hungern viktigast

Vet du vem du ska lägga din röst på?

– Ja. Jag tänker rösta på Daniel Ortega. Av flera skäl. Han har alltid tänkt på arbetarna och på bönderna. Han har alltid kämpat för lönerna för lärare, läkare och sjuksköterskor. Han kan också få internationell hjälp från länder som Venezuela och Kuba. Men det allra viktigaste är kampen mot hungern.

Kommer du att rösta lika i alla valen?

– Ja.

Känner du till de andra kandidaterna?

– Jag känner till dem, de är mycket magogiska. Men de övertygar inte mig. Framför allt för att under sexton år vid makten har de inte åstadkommit någonting. Fatigdomen har istället stigit och även arbetslösheten.

Vad anser du då om MRS?

– Deras kandidat verkar mycket intelligent, men han är också en man som kommer från borgerskapet. Sen har han också varit utanför landet länge, han har bott i Spanien och därför tror jag inte han har tillräckligt med kunskaper om Nicaragua och landets problem.

Vad anser du om valkampanjen hittills?

– Den har tyvärr varit smutsig. Partierna har köpt tv-tid och spridit budskap som inte är korrekta. Det har verkligen varit hejdlöst. Till exempel har Eduardo Montealegre, ALN:s kandidat, sagt att ingen borde rösta på Ortega eftersom under hans tid var det bara hunger, krig, repression, lång militärtjänstgöring och elände, och om de vinner kommer landet att återvända dit. Alla partier är emot sandinisterna. Högern som vanligt, men även MRS.

Vad tror du USA spelar för roll i det här valet?

– Jag anser att Nicaragua är ett självständigt land och att ingen har rätt att blanda sig i vårt val och säga hur vi ska rösta. Ändå påverkar USA väljarna en hel del. Härmed varnade en kongressledamot för vad som skulle hända om sandinisterna vinner valet. Särskilt akademiker och bönder påverkas av detta, men även arbetarna tar till sig en del. Det är en ojust kampanj för att vända väljarna mot Ortega.



Bergman: "Till exempel har jag en son som är 16 år och snart ska gå ur skolan. Med Ortega vid makten skulle han kunna få en möjlighet att studera utomlands, i Kuba."

FOTO: BERIT SVENSSON H

Följer du valet noga?

– Ja, jag läser tidningarna och följer med både via tv och på radio.

Vad hoppas du ska hända om Ortega vinner?

– Det är mycket. Till exempel har jag en son som är 16 år och snart ska gå ur skolan. Med Ortega vid makten skulle han kunna få en möjlighet att studera utomlands, i Kuba. Det är endast sandinisterna som ger en sådan möjlighet. Det finns även folk där nu som studerar, tack vare FSLN. De skickar även en del sjuka för att operera sig.

Tror du att det blir en ekonomisk blockad från USA om Ortega vinner?

– Svårt att säga, kanske. Det beror på dem.

Har du en ideologi?

– Ja, jag är sandinist-bolivarian. Jag hoppas jag kan bidra till viktiga framsteg via min röst. Jag resonerar också lite så att under åttiotalet när sandinisterna var vid makten, under en tid av ekonomisk blockad, fanns det ändå till exempel vaccination till barnen, gott om arbete och en god utbildningssektor med många fattiga som tog examen som läkare och ingenjörer.

Därför är det för mig löjligt att högern efter sexton år vid makten försatt landet i en sämre situation. Och om sandinisterna då lyckades med så lite medel, vad skulle de inte kunna göra i dag, USA:s påtryckningar till trots.

Tror du att dagens unga är intresserade av politik?

– Ja, det tror jag. Inte lika många som

förut, men det finns helt klart ett intresse. Det har jag märkt.

I dag är det en ganska speciell situation mellan partierna, med en pakt över höger- och vänstergränsen. Vad tror du till exempel om MRS, kommer de att samarbeta med ALN om det behövs för att få majoritet?

– Det är svårt, en intressant fråga, men nej. Jag tror inte de kommer att göra det. Höger-vänster linjen kommer fortfarande att vara viktig.

Kommer de att samarbeta med sandinisterna tror du?

– Det vet jag inte, men om sandinisterna skulle vinna tror jag att de kan tänka sig att samarbeta med MRS i alla fall.

Vad tycker du om att Ortega har en tidigare somozist som vicepresidentkandidat?

– Det är förstas lite speciellt. Men efter kriget för sexton år sedan har de kommit varandra nära och är i dag goda vänner och även enade. Det är inget stort problem för mig. Men jag håller med om att det är speciellt.

Och vad tycker du om att Ortega nu har gift sig i kyrkan?

– Det handlade om att reparera tidigare misstag. Det var aldrig bra att sandinisterna förknippades med motstånd till den katolska kyrkan. Det var ett misstag som nu Ortega bett om ursäkt för. Samma sak gäller också förstatligandet av privat egendom och militärtjänstgöringen. Det har han också officiellt bett om ursäkt för.

Anton Färnström

MFS-student



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivative Works 2.5 Sweden License. To view a copy of this license, visit creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/