

Uriel säger dock att han kan förstå människor som inte bryr sig om att rösta. Politikerföraktet är utbrett, man litar inte på funktionärerna och "hur ska man förklara att ett revolutionärt parti ingår en pakt med högern". Han har alltid haft sin politiska hemvist till vänster och det kommer han att fortsätta med. Tillsammans med frun och tonårssonen har de kommit fram till vilket parti de ska rösta på, men efter mycken diskussion.

Uriel hävdar att han noga kommer att överväga sin röst och att han inte blint röstar på samma parti för president, parlamentsledamöter och till Centralamerikanska parlamentet (Parlacen). Han analyserar varje kandidats kvaliteter. Men för honom är i alla fall det allra viktigaste partiernas program. På frågan om han känner till kandidaterna och vad de står för, svarar han:

– Självklart, de är ju de samma som alltid!

För Uriel är landets största problem arbetslösheten och ekonomin. Han har hängt med i partiernas programförklaringar och speciellt intresserat sig för vad de säger om utvecklingen på landsbygden, hur de ska stödja produktionen och då med fokus på små och medelstora producenter. Han tror inte på vad de flesta partier och kandidater lovar, speciellt inte de som suttit vid makten under 16 år och lovat och lovat och inte gjort något. Vad gäller valkampanjen tycker han att den varit litet bättre i år, litet mer etisk, man har respekterat varandra mera. Men, säger Uriel:

– Så oansvarigt av alla partier att slänga ut så fruktansvärt mycket pengar på propa-

ganda. Det kan bara leda till att man binder upp sig ekonomiskt och sedan måste betala med favörer. Det är riktigt att det varit många fora på tv, men det är verkligen trist att inte alla presidentkandidater ställer upp och debatterar.

Uriel vill också prata om USA:s inblandning i inrikespolitiken:

– Den har inte förändrats ett dugg, de gör vad de vill.

Han tror att det är för sent för högerkrafterna att enas innan valet, som USA:s strävar efter, men om det blir en andra valomgång kommer alla dessa krafter att enas.



**Berit Svensson H** Daniel Ortega har varit FSLN:s presidentkandidat i alla VFSN-koordinatör i Nicaragua val sedan revolutionen 1979.

FOTO: MAGDA BRÄTTEMARK

## Valdagen är en festdag

Jackelin Lopez Gutierrez, lärare från Masaya, säger att hon ska rösta och att hon redan vet på vilket parti eftersom hon har sin ideologi klar för sig.

– Valdagen är en civil festdag, hävdar hon, det är en rättighet vi som medborgare har och vi går och röstar i förhoppningen att de nya politiska ledarna ska leva upp till det de lovar.

För Jackelin är egentligen inte personer-

na så viktiga, det som hon mest tänker på är hur de olika partiernas program ser ut:

– PLC och Montealegre (ALN) kommer aldrig att försvara folkets intressen. De pratar om demokrati, men i praktiken finns ingen. Daniel Ortega är av folket och är den enda som kan försvara dess intressen, han kan ge oss hälsovård, utbildning, bekämpa fattigdomen och har erfarenhet av att leda landet.

Som för de flesta invånare, anser Jackelin att det största problemet är arbetslöshet, men hon lägger också till kriminaliteten och att landet är socialt instabilt. Vad tänker de olika kandidaterna göra åt dessa problem?

– Högern lovar tusentals arbetstillfällen, men de ljuger. Det finns bara arbete i frizonerna och där exploaterar de ungdomarna eftersom dessa inte är bra utbildade. De säger att om de vinner kommer levnadsförhållandena och infrastrukturen att förbättras och det kommer mer utländska investeringar. Alla säger samma sak. Visst har landet utvecklats, men inte för de fattiga som inte har tillräckligt för de dagliga basbehoven.

Jackeline anser att årets valkampanj varit bra eftersom alla har kunnat informera om sina program och vallöften.

**Erich Chavarría Urbina**

VFSN-koordinatör i Nicaragua



"Daniel Ortega är av folket och är den enda som kan försvara dess intressen."

FOTO: LISA HANSON, SVALORNA LATINAMERIKA