

Fredlig manifestation i Maputo

Trots att nästan en fjärdedel av befolkningen i Moçambique är muslimer har den så kallade karikatyrdebatten inte fått förtäste i landet. Inte förrän tidningen Savana i mitten av februari publicerade bilderna. Då försökte en mobb tränga sig in på redaktionen, några fönsterrutor krossades samt exemplar av tidningen brändes innan polisen lyckades lugna ner den uppretade folksamlingen.

Det muslimska samfundet kräver att de två chefredaktörerna för tidningen ska avgå eftersom ursikten som tidningen publicerade veckan efter inte är tillräcklig. Redaktörerna ber på förstasidan om ursäkt ifall publiceringen uppfattades som en provokation. De ville endast i informationssyfte visa vad den internationella debatten handlar om.

En manifestation mot karikatyrbilderna arrangerades den 25 februari på *Praça da Independência* i huvudstaden Maputo då upp emot ett tusental muslimer samlades för en gemensam markering.



Islam = fred och tolerans. Respekt för religioner. Ytrandefrihet ja, Men med respekt, stod det på plakaten och tröjor.

FOTO: JOHAN SÄVSTRÖM

Ahmed Ibraimo, 23 år

– Aldrig har någon muslim förlöjligt andra religioner på detta vis. Islam är toleransens religion, men nu måste vi markera att måttet är rågat. Därför samlas vi här idag, säger Ahmed Ibraimo.

Ur tidskriften Södra Afrika nr. 2 2006.

Assane Abudo, 23 år

– Vi stödjer naturligtvis pressfriheten. Men man får inte håna andra människors trosuppfattning. Det är en helt annan sak att visa niddbilder på levande människor med politisk makt, som till exempel president Guebuza. Profeten Mohammed är helig och får inte avbildas på detta vis, säger Assane Abudo.

Ismael Cassamo

Ismael Cassamo är docent i matematik på Eduardo Mondlaneuniversitetet och anser sig vara intellektuellt religiös.

Han menar att publiceringen av karikatyrerna bara är en del av frustrationen muslimer känner idag.

– Världen är i stor turbulens nu. Vi muslimer måste markera att vi inte accepterar vad som helst. Men allt våld som inträffat efteråt är inte försvarbart, de som brände ambassaden i Beirut är helt fel ute, men det är å andra sidan logiskt. Terrorism är ett fattigdomsproblem och snart måste även västvärldens ledare inse detta.

Aboobakar Ismael

– Savana visste mycket väl att det skulle bli bråk när de publicerade bilderna. Ren och skär provokation, och nu måste tidningen stå sitt kast och avskeda de ansvariga, anser Aboobakar Ismael.

JOHAN SÄVSTRÖM

Maputo



Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/> Verket har publicerats i www.globalarkivet.se.