

# Om att försörja sig

**TIDSKRIFTEN SÖDRA AFRIKA HAR BYTT** format och utgivningen har ändrats men totalt blir det ungefär lika många sidor/år som tidigare. Vi fortsätter med skildringar av vardagsliv, utveckling, ekonomi, politik och människor som jobbar för förändring. Liksom tidigare håller vi ett öga på Afrikas plats i världen och även på globala frågor. Målsättningen är dessutom att bredda innehållet till att även omfatta sport, mat, mer kultur och längre bildreportage.

**DETTA NUMMER HANDLAR** mycket om pengar, om fattigdom och om att försörja sig på olika sätt, ärliga och oärliga. Här möter vi hip-hopmusiker, en sömmerska, några skomakare, en dömd mutkolv och frikyrkopräster. De lever i Afrika, världens fattigaste kontinent, med olika förutsättningar i livet och med olika sätt att försörja sig.

Det finns siffror på hur fattiga människor är i Afrika, i världen och hur många de är. Men det är siffror som kan manipuleras beroende på vilken metod man väljer för sina beräkningar. Därmed uppstår faror när vi läser statistik: uppgifter om bra inkomster enligt bruttonationalprodukten kan visa sig vara helt annorlunda om man räknar Gini-koefficienten.

**KAMP MOT FATTIGDOM** står numera på världssamfundets att göra lista och sakta växer medvetandet om den hämmande faktor som korruptionen utgör i utvecklingen av fattiga länder. Hittills har man mest fokuserat på dem som tar emot pengar och förmåner men nu börjar anstiftare, som transnationella bolag, att möta motgångar. Det kan vi se i Lesotho där regeringen dragit stora bolag inför rätta.

Det leder vidare till diskussionen om vilken roll utländska företag och enskilda organisationer i realiteten spelar i Afrika. Gör de någon nytta eller är de mer till skada? Ska till exempel Afrikagrupperna verkligen vara kvar i fem länder i södra Afrika eller dra sig ur? Professor Issa G Shivji har ett svar på den frågan.

Inkomst, mat och hälsa hänger ihop. Alltför många människor i Syd är felnärda och numera även överviktiga. De gamla recepten faller i glömska när mathållningen i alltför stor utsträckning består av billiga kolhydrater och snabbmat. Att laga den sydafrikanska husmanskost som här presenteras tar lite tid men är väl värd att pröva på.

**VILL DU VETA MER** om korruption kan du gå in på vår hemsida [www.afrikagrupperna.se](http://www.afrikagrupperna.se) där ännu fler vinklar på ämnet tas upp. Även tidskriften Latinamerika, [www.ubv.se](http://www.ubv.se), uppmärksammar det i sitt nummer 3/06. Vill du mejlprenumerera på nyheter från Angola, Namibia, Moçambique, Sydafrika och/eller Zimbabwe skriver du till [kerstin.bjurman@afrikagrupperna.se](mailto:kerstin.bjurman@afrikagrupperna.se).

**KERSTIN BJURMAN**  
redaktör



Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/> Verket har publicerats i [www.globalarkivet.se](http://www.globalarkivet.se).