



[Indien: malayalis] Kolli Hills i södra Indien, bebos av malayalis. Här lever folk i traditionella hyddor med halmtak och skolor har undervisning utomhus.

I somras vandrade jag några dagar i Kolli Hills, beläget i Östra Ghats i den sydindiska delstaten Tamil Nadu. Till Kolli Hills kommer man genom att ta sig upp från den omgivande slätten till cirka 1000 meters höjd genom 70 hårnålskurvor samt en del mjukare vindlingar. Klimatet är behagligt och växtligheten rik och varierande. Kolli Hills bebos nästan uteslutande av malayalis, en folkgrupp som tillhör Indiens stamfolk. I ett område som sträcker sig 28 km från norr till söder och 19 km från öst till väst bor cirka 35 000 människor i 250 byar. 44 procent av marken utgörs av skog som tillhör indiska staten medan resten är uppodlat.

Ovan: Malayalikvinna som badar sin son. Bland malayali gifter man sig av kärlek och ingen hemgift behöver betalas.
Under: förskola i Kolli Hills.



Vandring i Kolli Hills

Det kändes som att förflytta sig tillbaka i tiden när vi på små stigar mötte boskaps-skötare som kom med sina bufflar, och kvinnor och män på väg till eller ifrån fälten eller på väg till en marknad i en annan by. Vi passerade traditionella hyddor med halmtäckta tak, små skolor med undervisning utomhus och små inrökta serveringar där vi kom i samspråk med lokalbefolkningen och på så sätt fick logi över natten. Vi fick övernatta hos en änka som då flyttade in till sin svärdotter i huset vägg i vägg. Golvet var jordgolv och mycket hårt och i rummet var varor upphängda då kvinnan hade en liten hemaffär. Sonen i huset bredvid var bonde, bröllopsfotograf i trakten och husdoktor

då sjukdomar kurerades med olika kombinationer av örter. På kvällen bröt ett åskväder ut och det kändes inget vidare att då bli tvungen att flera gånger under natten springa till änden av byn där ett fält var toalettområde.

Ett oroande inslag i bylivet är unga indiska kristna missionärer som kommer med gåvor och sjunger och predikar några gånger i veckan. En del av malayalis tar avstånd medan andra låter sina barn delta i sammankomsterna. Vår guide berättade att barnen uppmanades att inte tro på sina föräldrar och att Jesus var starkare än Krishna.

Inger Söderquist



Ovan: Traditionellt klädd malayaliskvinna som kom från fälten med minst fyra hg guld på sig.

Under: Änkans svärdotter och hennes barn. Det främre barnet tyckte vi var en ovanligt liten mordisk flicka som hela tiden jagade djur med en machete, tills det uppdagades att det var en pojke med långt hår och klänning. Mannen tillhör också släktgruppen.

