

recension

Högintressant
om islam

TEXT: BENGT KRISTIANSSON

Gilles Kepel, statsvetare och islamolog i Paris, har tidigare skrivit en rad böcker om politiken i Mellanöstern och islam, bland annat ett stort standardverk, *Jihad*.



I *Kampen om islam* redovisar han hur den neokonservativa amerikanska politiken i Washington har utvecklats och lett till västvärldens olika mer eller mindre förödande insatser (eller stöd) i den islamska delen av världen efter den 11 september 2001. Särskilt granskas invasionen och ockupationen i Irak, förhållandet till Saudiarabien och utvecklingen av den palestinsk-israeliska konflikten. Men bokens fokus är den inomislamska utvecklingen i världen och i ett särskilt kapitel redovisar Kepel sin syn på utvecklingen i Europa. Globaliseringen äger rum, inte bara av kapital och arbetskraft utan också inom idévärlden och inte minst islam. Av särskilt intresse är den omfattande redovisningen av de olika utvecklingslinjerna inom fundamentalistisk Islam och särskilt hur "jihadisterna" profilerat sig efter det stora uppsvinget, som den sovjetiska ockupationen av Afghanistan innebar.

För oss som söker bredare referensramar till vad som pågår i Afghanistan erbjuder den fördjupning och ökad kunskap. Med undantag för några få formuleringar som kan låta apologetiska vis à vis västvärlden, bruk av ordet terrorist utan närmare precisering och lite tjat om mänskäg är boken lysande och håller hög kvalitet. Det är ett viktigt bidrag mot islamofobi – den bjuder på kunskap är angelägen och högaktuell. ■

Bengt Kristiansson är SAKs generalsekreterare.

Köp *Kampen om islam*. Använd bilagans inbetalningskort eller besök SAKs bokhandel på www.sak.se