

”De flesta bor utmed vägen”

Wardakprovinsen är något större än Södermanland, med kalla vintrar och heta somrar, och en av provinserna som i år drabbats av torka. Maidan Shar som är provinsens huvudstad ligger bara 35 kilometer sydväst om Kabul, och kan lätt nås via den restaurerade Kabul-Kandaharvägen. Förutom längs med vägen är Wardak glest befolkad. Den östra delen av provinsen har en stor jordbrukspotential med frukträdgårdar kända för sina utsökta äpplen, men även aprikoser och plommon odlas. Dessutom underlättar Kabul-Kandaharvägen som transporten av jordbruksprodukterna.

Invånarnas främsta inkomstkälla kommer från jordbruket. Men även vanligt lönearbete, matbidrag och penningförsändelser från manliga familjemedlemmar i andra delar av Afghanistan, Pakistan, Iran och Gulfstaterna utgör viktiga inkomstkällor för Wardakborna. Men Afghanistans omfattande opiumproduktion gör avtryck även i Wardak och utgör således en inte alls oväsentlig inkomstkälla.

Förutom i Behsud som befolkas nästan enbart av hazarer, är resten av distrikten bebodda framför allt av pashtuner. De två Behsuddistrikten är bland de mest isolerade och fattiga distrikten i Afghanistan. På grund av dålig infrastruktur och stora mängder snö isoleras



SAK har arbetat i Wardakprovinsen sedan 1982.

överlag hela Behsud under vintern. SAK har sedan 1982 arbetat i Wardak, till en början med utbildning och sedan med hälsa. SAK är idag den största enskilda organisationen som är aktiv i provinsen. ■

Lina von Seth är utvecklingsarbetare för SAK och arbetar inom NSP-programmet i Wardak.

