

Fackligt besök i Göteborgs hamn

Bosse Johansson



Vilma tillsammans med Hamnarbetarförbundets Martin Berg och Peter Annerback

Den 22 november hade vi i Svenska Hamnarbetarförbundets avd. 4 i Göteborg besök av Vilma García Gómez från den kubanska fackföreningsrörelsen CTC, Central de Trabajadores de Cuba, motsvarigheten till LO och TCO.

Vilma är ansvarig för CTC:s kontakter med fackföreningar i Europa. Hon kom närmast från ett besök hos Norges LO, som har goda relationer och flera samarbetsprojekt med kubanska CTC. Detta till skillnad från svenska LO och den svenska socialdemokratin som efter Olof Palmes död blivit alltmer kallsinniga till CTC och till Kuba.

Vilma och Bertil Kilner, Svensk-Kubanskas ordförande i Göteborg, hade en träff med Martin Berg och Peter Annerback från Hamnarbetarförbundets ledning, Martin i internationella utskottet och Peter i verkställande utskottet.

Vilma berättade om hur den kubanska fackföreningsrörelsen är uppbyggd med 19 fackförbund. Medlemskapet är frivilligt och det är tillåtet att bilda nya fackföreningar om man får med sig sina arbetskamrater till att göra detta. Det finns ungefär 4 miljoner arbetare på Kuba och omkring 98 % är medlemmar i något av CTC:s nationella förbund. Medlemsavgifterna som i genomsnitt uppgår till mindre än en procent av lönen, betalas personligen av medlemmen till den lokala fackföreningens kassör.

Fackföreningarna har stort inflytande i det arbetarstyrda Kuba enligt Vilma. Inte bara på arbetsplatserna utan i hela samhället är det så. På särskilda sk arbetarparlament på arbetsplatserna har lagförslag behandlats innan de kommit upp till beslut i det nationella parlamentet La Asamblea Nacional del Poder Popular.

Vilma berättade om hur Kuba pga den ekonomiska blockaden från USA tidigare var starkt beroende av handel med Sovjetunionen och Östeuropa. I början av 90-talet då Sovjet kollapsade förlorade Kuba ca 70 % av sin utrikeshandel och det blev en mycket svår tid för befolkningen. Då var

det i arbetarparlamenten man diskuterade hur problemen skulle lösas. När nya lagar om utländska investeringar då skulle stiftas så manglades dessa vid möten på arbetsplatserna och arbetarna fick sista ordet om utformningen och tillämpningen av lagarna.

Förhållandena för fackföreningar är vitt skilda mellan Kuba och Sverige. Vissa frågor är dock gemensamma såsom det viktiga arbetarskyddet. Martin Berg och Vilma utvecklade tankar om vad vi kan lära av varandra på detta område. Kanske vi svenska hamnarbetare kan hjälpa till med kunskande och med skyddsutrustning som kan behövas på de kubanska arbetsplatserna.

En annan viktig fråga som diskuterades var internationell facklig solidaritet. Martin och Peter berättade om hamnarbetarnas nya internationella organisation IDC, International Dockworkers Council, om bakgrunden till dess bildande och om kampen mot EU:s hamndirektiv. De redogjorde också för Hamnarbetarförbundets demokratiska uppbyggnad som gör att vi inte är välkomna i den byråkratiska fackföreningsapparaten.

Vilma uttryckte stor förvåning över att vår fackförening efter över 30 års facklig verksamhet inte godkänns som avtalslutande part för hamnarbetarna. Vid besöket hos Hamnarbetarförbundet medverkade också Roy Listermark som numera är produktionsledare i Göteborgs bilhamn och medlem i tjänstemannafacket Ledarna. 1989 var Roy verksam som konsult i Cienfuegos hamn genom Göteborgs Hamns och Transatlantics dåvarande internationella utbildningsverksamhet. Roy Listermark hade många idéer om samarbete och bistånd som han delgav oss och Vilma vid träffen på fackexpeditionen.

Det var en intensiv eftermiddag för Vilma García Gómez. Nya vänskapsband knöts mellan CTC och svenska fackliga företrädare.

