

USA: STATLIGA MEDEL "STÖD TILL
DEMOKRATIN" PÅ KUBA

Miljonrullning, förskingring och korrruption

Jorge Capelán

En rapport från USA:s revisionsverk som offentliggjordes i mitten av november avslöjar omfattande korrruption i hanteringen av de statliga anslagen för att systemskifte på Kuba. Revisionsverket General Accounting Office, GAO, har granskat ett regeringsanslag på 75 miljoner till stöd för kubanska "dissidenter". Revisionen avslöjar att bland de varor som ska visa samarbetsvilliga kubaner "vad de skulle kunna få med en annan regim" finns pälskappor, krabbkött på burk, kashmirtröjor, exklusiv choklad, cyklar och videospel. Och dyra avgifter har gått till s.k. "mulåsnor" som smugglar in dessa varor och datorer, böcker, mediciner och kläder på Kuba, rapporterar den mexikanska tidningen La Jornada.

GAO, som är kongressen revisorsorgan, konstaterar att Washington helt saknar kontroll över programmet för "främjandet av demokrati" på Kuba. Dess revision gällde 10 av de 34 sk NGO:er, forskningscentra, privata entreprenörer och andra grupper som har fått pengar från USAID och State Department 1996 - 2004. Där ingår inte de pengar som statligt finansierade National Endowment för Democracy, NED, slussar till samma grupper, vilkas namn dock inte offentliggjorts, enligt den mexikanska tidningen.

Representanter för diverse antikubanska organisationer försvarar inköpen. Frank Hernández Trujillo, ledare för "Grupo de Apoyo a la Democracia" säger till Miami Herald: - Det är en del av vår uppgift att visa folk på Kuba vad de skulle kunna få om de inte hade varit underkastade det där (socialistiska) systemet.

Juan Carlos Acosta, ledare för "Acción Democrática Cubana" i Miami avslöjade att han hade köpt burkarna med krabbkött, Godiva-chokladen och kashmirtröjorna.

- Dessa människor svälter. De får aldrig tag på choklad, förklarade han för Miami Herald, och om kashmirtröjorna att "de (revisorerna) tror att det inte blir kallt där nere (i Kuba)".

I GAO-rapporten på 55 sidor finns många fler exempel på "tveksamma utgifter" och oegentligheter samt på bristande kontroll och samordning hos ansvariga myndigheter. Det förekommer en rad besynnerliga utbetalningar till anställda och släktingar. Det framkommer också att dryga 192 ton mediciner, livsmedel och kläder, över 23 000 kortvågsmottagare, miljoner böcker och andra trycksaker plus tusentals DVD-filmer, CD-skivor, ficklampor, kameror och andra varor smugglats till Kuba. Pengar har betalats för publiceringen av 23.000 nyhetsinslag från kubanska "journalis-

ter" på ön, och finansierat Kuba-besök av över 200 "experter" för att bilda "oberoende" NGO:er på Kuba. Rapporten konstaterar också att upphandlingen inte garanterat att gällande lagar och normer följs.

Samtidigt är det ingen hemlighet i USA att merparten av mångmiljonbeloppen till stöd för Kubas "dissidenter" hamnar i exilkubanernas fickor i Miami såväl som i Washington. Enligt Miami Herald's journalist Oscar Corral skapar detta "en anticastroistisk ekonomi" som lever på statliga bidrag.

FÖLJ PENGARNA

15 november publicerade USAs revisionsverk GAO en rapport om missbruk av offentliga medel avsedda för femtekolonnare på Kuba. Den 28 november gick fyra sådana ut med ett gemensamt uttalande om att det var fel av USA att begränsa möjligheterna för kubaner i USA att besöka familjen på Kuba (de kan få tillstånd bara vart tredje år) och att det vore bättre att tillåta dem att resa, och att ha med sig penningbistånd, för då skulle de på ett effektivare sätt hamna i rätta händer. En vecka senare, 5 december krävde femton europeiska sk NGOer att EU skulle sätta upp en fond för materiellt stöd till det de kallade "oberoende organisationer" på Kuba. Så på mindre än tre veckor hade budet gått från GAO till EU om att föra över mer pengar till femtekolonnarna på Kuba.

Varför inte förlägga hela operationen till Europa. Det blir svårare då att spåra pengarna tillbaka till USA och de europeiska organisationerna blir säkert jättegglada över att få ta hand om dessa extrapengar: grupper som Konrad Adenauer stiftelsen (Tyskland), Lech Walesa Institutet (Polen), Kristna Internationella Centrat (Sverige), Cuba futuro (Holland), Folk i nöd (Tjeckien) eller Kuba i övergång (Spanien), som alla tillhör de 15 NGOerna (alla inhemskt statligt finansierade o.a.).

Källa: La Alborada, Washington, 061206

