

# ”Bombhögern har gått bananer i förskott”

Jorge Capelán

Så kommenterar Vänsterpartiets Ali Esbati de stora mediernas raseri mot att SVT:s ägnar en hel lördagskväll åt Kubas president. ”En hyllning till Castro”, ”Ett totalt haveri”, ”SVT firar med att knäböja inför den skäggige diktatorn” skriver DN, Expressen, SVD. Raseriet kan ha att göra med att för första gången på evigheter ”ingen av Sveriges extremreaktionärer får komma till tals i kanalen i denna fråga under dagen” som SKP-Malmö formulerar saken.

Den 2.12 visade SVT tre dokumentärer om den kubanska ledaren, bland annat Oliver Stones Comandante och två intervjuer med Fidel av filmarna Dick Idestam-Almquist, Gaetano Pagano och Anders Ribbsjö. Gäster i studion var Anja Karlsson Franck, René Vázquez Díaz, och Dick Idestam-Almquist.

Enligt TT anmälde Kristdemokraternas ungdomsförbund (KDU) SVT till Granskningsnämnden redan dagen innan sändningen.

”Det räcker inte med att nyhetsredaktionerna bedrev ohämmad borgarpropaganda i två år och fixade ny arbetarregering, eller att lejonparten av utrikesrapporteringen skulle kunna passera som prokoloniala psyop-övningar. Varje dissonans stör. Att det ska föras ett samtal mellan människor som på grund av sina livserfarenheter kan förmodas göra en ansats att komplicera sin egen och andras bild av Kubas myter och verkligheter, och därmed göra landet begripligt, det blir svårhanterligt. Det säger något om bombhögers syn på medier och åsiktsbildning. Det är – som vi kunnat konstatera gång efter gång de senaste åren – ingen vacker bild. De härskande skiktens intressegemenskap bäddar för global foxifiering”, skriver Ali Esbati i sin blogg.

”Högermedia i Sverige är verkligen en intressant företeelse. Det har visats otaliga program i Svensk TV om högerledare som har stått bakom en stor mängd av kränkningar mot de mänskliga rättigheterna där dessa har framställts som stora, beslutsamma ledare som kämpar för folkets bästa. Två bra exempel på sådana är Ronald Reagan och George Bush. Det tycks kvitta hur många människors död dessa står bakom, skriver SKP - Malmö i ett pressmeddelande.

Ungefär samtidigt som SVT:s Fidelkväll pågick deltog en halv miljon kubaner i firandet av 50-årsdagen av den väpnade befrielsekamp som störtade diktatorn Fulgencio Batista 1959. Bland de firande fanns också 2.000 internationella gäster, bland annat statscheferna i Bolivia, Haiti och Saint Vincent, samt Nicaraguas valde president och fd statscheferna i Ecuador och Jamaica.



Ser inte, hör inte - det har CIA, Bush och svenska massmedia gemensamt, men tyst håller de inte. Till offentlighetens tystnad förvisas alla andra.

## *Så rart, Studio Ett!*

”Studio Ett” samlade ett enigt gäng 4 januari i radions P1 för att diskutera Kuba. I studion fanns två exilkubaner, ekonomiska flyktingar, från liberalernas SILC. Både MaeLiz Orego och Alexis Gainza livnär sig på sin antikubanska verksamhet. Dessa förstärktes av ”stöd-till-kuppen-i-Venezuela” Lars Palmgren och hejades ivrigt på av programledarna. Inte en enda kuban på Kuba var tillfrågad! Däremot exilkubaner i Miami, som kompletterade de i studion. Det blir ett gulligt samtal när alla är rörande överens. Här diskuterades framförallt det som inte alls är något tema på Kuba, nämligen de sk dissidenterna. De är fullkomligt marginaliserad på Kuba på grund av sina intima band med USA. Så gott som ingen på Kuba tror att dessa USA- och SILC-stödda grupper kan göra något positivt för dem eller bidra till lösningen på deras problem. Så gott som ingen väntar något gott från USA eller EU. På det viset blev det ett märkligt verklighetsfrämmande program, som spekulerade hit och dit. Lika fel som Palmgren & Co haft hittills om utvecklingen i Latinamerika och på Kuba, lika fel har de igen. ZT 070104



6 Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke-kommersiell- Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna licens besök <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/>. Det har publicerats i [www.globalarkivet.se](http://www.globalarkivet.se)

Tidskriften Kuba 1/2007