



# Angola på väg bort från kriget

I Angolas historia ingår slavhandel, kolonialism, krig, terror, förödelse och svåra levnadsförhållanden. Ruiner, sprängda militärfordon, krymplingar och tiggande gatubarn är ingen ovanlig syn.



Texten i detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/>. Verket har publicerats i [www.globalarkivet.se](http://www.globalarkivet.se)

Ur tidskriften Södra Afrika nr. 2 2007.



**KRIGSSLUTET VAR EN STOR LÄTTNAD** som ledde till en ny känsla av hopp och en önskan att gå vidare i livet. I landet finns en stark känsla av att man håller på att frigöra sig från det förflutna och från krigsmentaliteten.

Det är något särskilt med att vara angolans, med den angolanska andan och med återuppbyggandet av landet. Landet är rikt på olja och diamanter och har stora möjligheter att bli en av de mest dynamiska ekonomierna i Syd. Men inkomsterna är skevt fördelade och fortfarande dör alltför många barn före fem års ålder.

**EN RESA I ANGOLA**, från havet och stränderna till fälten i inlandet, kan bli en överväldigande upplevelse för här finns ett övermått av fattigdom, välstånd, kultur, skönhet, tradition och energi.

Om det inte vore för den fysiska förstörelsen skulle det vara svårt att tro att Angola för inte så länge sedan kom ur ett av Afrikas längsta och brutalaste krig. Och det är gripande att känna de nya förhoppningarna och den iver med vilken folk arbetar för fred, återuppbyggnad och läkande.

**TEXT & BILD:  
TONY FIGUEIRA**







