

SKANDALFALL I USA:S KONGRESS

Åklagare blundade för terrorbekännelse

Jean-Guy Allard 07.11.16

I september 2005 avstod USA:s departement för inre säkerhet (DHS, Department for Homeland Security) avsiktligt från att använda den bekännelse av Luis Posada Carriles som USA-journalisten Blake Fleetwood 1977 bandade i Caracas i Orlando Boschs närvaro. Det avslöjades den 15 november i Washington under en utfrågning inför kongressens kommitté för "internationella organisationer, mänskliga rättigheter och övervakning", sammankallad av Bill Delahunt.

Fleetwood, som fortfarande har kvar inspelningen, som publicerats i tidskriften New Times, hade också accepterat att vittna på begäran av advokaten Jo Ellen Ardinger, som tidigare var ansvarig för fallet:

"1977 intervjuade jag två av 1900-talets mest ökända terrorister", började Fleetwood och berättade hur han med bandspelare i handen fick träffa Posada och Bosch i det venezolanska fängelset där de satt, åtalade för sprängningen av ett kubansk flygplan året innan, där alla passagerarna omkom. De två terroristerna skröt öppet om sina brott.

Jag var CIA-agent för 300 dollar i veckan

Enligt Fleetwood sa Posada ordagrant: "Jag var anställd av CIA mot 300 dollar plus alla omkostnader betalda. CIA hjälpte mig att starta min detektivbyrå för att därifrån kunna planera olika aktioner."

Fleetwood redogjorde för hur de två fångarna berättade om mordet på de två kubanska diplomaterna i Argentina, sprängningen av den mexikanska ambassaden i Buenos Aires, sprängningen av Air Panamas kontor i Bogota, Cubana Airlines kontor i Panama och slutligen om sabotaget mot Cubana Aviations flygplan då 73 civila dödades.

Posada och Bosch bekräftade också hur "allt" hade planerats på ett möte i Bonao i Dominikanska Republiken där "allt" innefattade att CORU (exilkubansk terroristorganisation i Florida ö.a.) planerade att genomföra attacker över hela världsdelen. Fleetwood förklarade att han omedelbart när han kom till sitt hotell, Anaeco Hilton, kontaktade Eugene Propper, vice justitieråd i Washington, som utredde mordet i september 1976 på Orlando Letelier (Allendes utrikesminister ö.a.) i Washington. Propper ringde tillbaka nio minuter senare: "CIA berättade allt för säkerhetspolisen. De är ute efter dig. Du är i stor fara." Fleetwood upptäckte senare att Venezuelas president, Carlos Andres Perez, personligen hade beordrat säkerhetspolisen DISIP att ta honom.

"I september 2005 erbjöd jag DHS den här informationen, anteckningarna och ljudbanden (i samband med utredningen av Posadas olagliga invandring i USA, ö.a.). Jag kontaktades av Jo Ellen Ardinger, advokat vid DHS. Hon verkade entusiastisk över informationen och senare både ringde och mejlade hon till mig", erinrade sig Fleetwood.

Ardinger berättade för honom att hans information var "exakt" vad de behövde för att hindra Posada att stanna i USA eftersom det var klart bevisat att han var terrorist.

"Hon frågade mig om jag var villig att vittna och mitt svar var ja". Några månader senare togs frågan om Posadas uppehållstillstånd upp inför domstol i El Paso, under ledning av Kathleen Cardone. "Jag förväntade mig att DHS skulle kontakta mig och fråga efter mina anteckningar och ljudbanden, men det gjorde de aldrig."

Chefen sa: Nej, vänta ett tag...

Den välrenommerade journalisten Ann Louise Bardach, som intervjuade Posada 1998 i New York Times, avslöjade hur FBI-agenter som hade sökt information i Guatemala angående sprängattentaten mot hotell i Havanna 1996. De hade i förtroende sagt att deras arbete abrupt hade avbrutits efter att de intervjuat Antonio Alvarez, en USA-kubanskt affärsman från Greenville, South Carolina, chef för WRB Enterprises hemmahörande i Tampa med dotterbolag i Centralamerika. Alvarez hade sett hur två av hans medarbetare, kompisar med Luis Posada Carriles, höll på med sprängämnen och därför hade han kontaktat myndigheterna.

"Vi trodde att det skulle bli ett storkap: vi skulle arresteras och åtala Posada. Men så", sa agenterna "på ett möte en dag sa chefen, 'nej, vänta ett tag. Massor av folk här tycker att Posada är en frihetskämpe.' Vi var skakade. De la ned hela utredningen om Posada. När vi frågade efter ett ljudband av den ökände Orlando Bosch, som vi visste utfört sprängdåd blev vi avspisade."

Posada behövde aldrig tolk

Senare chockerade Bardach utfrågarna då hon avslöjade hur Posada Carriles aldrig hade behövt tolk för att kommunicera, för just undermålig tolkning hade varit förevändningen för hans frigivning. Hon underströk att Posada redan som ung hade lärt sig engelska. "Han arbetade också som översättare åt USA-tjänstemän under Iran-Contrasaffären. Jag hade oftast intervjuat honom på engelska, liksom Blake Fleetwood gjorde för New Times 1976 och inte vid något tillfälle antydde Posada för någon av oss att han inte förstod något. Till och med hans försvarsadvokat, Matthew Archambleault, talade med honom på engelska."

Bardach påminde om hur FBI i Miami i augusti 2003, då Posada satt fängslad för terrorism i Panama, lade ner hela undersökningen av hans förehavanden. "Nedläggningen av fallet innebar klarsignal för förstöring av de bevis mot honom som samvetsgranna FBI-agenter så systematiskt hade samlat in under många år – inklusive några originaltelegram från Union City till Posada", konstaterade hon.

Samtidigt sa hon att FBI:s taleskvinna, Judy Orihuela, bekräftade förstöringen och förklarade att det bara var en 'rutinmässig utrensning' av bevismaterial. "När ett fall är avslutat", sa hon, "är det fritt fram att förstöra bevisen för att därigenom bereda plats i arkivet." Orihuela bekräftade att beslutet om en sådan åtgärd först måste ha signerats av Miami-kontorets chef, nämligen Hector Pesquera, som i sin tur behövde klartecken från Marcos Jimenez hos USA:s justitiekansler. Källor inom FBI avslöjade senare för Bar-



Luis Posada Carriles

dach att "fem lådor" med dokument hade förstörts. Bardach sa att detta hade ägt rum samtidigt som kongressledamöterna Ileana Ros-Lethinen och Lincoln Diaz-Balart två gånger skrev till Panamas president Mireya Moscoso och begärde att Posada skulle frigges från fängelset i Panama.

Peter Kornbluh på Arkivet för Nationell Säkerhet

Bland vittnena som hördes under utfrågningen fanns också Peter Kornbluh, chefsutredare på Arkivet för Nationell Säkerhet vid George Washington Universitet. Han la fram en omfattande samling av tidigare hemligstämplade dokument angående Posadas samröre med organiserad brottslighet. Han uppmanade kongressledamöterna Delahunt att också begära att få ta del av de mer än 700 hemliga dokument från FBI och CIA som presenterades för domaren när det gällde Orlando Bosch's (Posadas medbrottsling i sprängningen av det kubanska planet ö.a.) uppehållstillstånd och som, om de inte hade förstörts då, också hade visat Posadas terroristhandlingar.

Med hänvisning till Boschs benådning den 17 juli 1990 – beviljad av nuvarande USA presidentens fader som så åsidosatte landets rättssystem - och Posadas nuvarande situation, kommenterade Kornbluh att USA nu "befinner sig i en uppenbart oförklarlig situation. Inte bara en utan två män, som våra egna underrättelseorganisationer har identifierat som ansvariga för attentatet mot ett civilt flygplan, lever bekymmerlöst på fri fot i Florida. Mitt under ett krig mot terrorism har detta allvarliga återverkningar på USA."

Roseanne Nenninger, syster till en ung man från Guyana som dog i det kubanska flygplanet 1976 vittnade, medan hon försökte hålla tillbaka sina tårar, om den tragedi som hennes familj hade drabbats av. I slutet av utfrågningen bekräftade kongressledamöterna Delahunt att han prioriterade denna undersökning och att han önskade få höra Freddy Lugos och Hernan Ricardos vittnesmål, eftersom de var medbrottslingar till Posada och Bosch i flygplanssprängningen. Venezuelas regering har i mer än två år begärt att Posada Carriles skall utlämnas samtidigt som USA:s regering har gjort allt för att beskydda torteraren, mördaren och terroristen med kopplingar till maffian i Miami och Bushklanen i flera årtionden. Översättning Lennartsson

Länkar till utskrifter av alla vittnesmål kan hittas på www.freethefive.org/usTerrorism

FN FÖRDÖMER STRAFFRIHET FÖR LEGOSOLDATER OCH TERRORISTER

FN:s generalförsamling har fördömt alla former av straffrihet för anstiftare av terrorhandlingar och för legosoldater och krävt att de skall ställas inför domstol eller utlämnas om så begärs. FN motionen antogs med 122 röster under överläggningar i Kommissionen för Sociala och Humanitära frågor (UNSHAC). Enligt många diplomater kan resolutionen tillämpas på fallet med den kubafödde terroristen Luis Posada Carriles. Venezuelas regering har begärt Posada utlämnad för att ställas inför rätta anklagad för mord på 73 personer vid sprängningen 1976 av ett passagerarflygplan nära Barbados och andra brott, men Washington fortsätter att beskydda honom. USA:s representant röstade mot resolutionen som också fördömer användningen av legosoldater som en form för kränkning av mänskliga rättigheter och av nationers rätt till självbestämmande.

I detta sammanhang uttrycktes oro för nya former av legosoldater till exempel när privata säkerhetsföretag rekryterar tidigare soldater och sätter in dem i väpnade konflikter", sa den kubanska diplomaten Claudia Perez. Resolutionen uttrycker generalförsamlingens "ängslan och oro" över hotet från legosoldater mot freden och säkerheten i u-länder speciellt i Afrika.

Källa: FN 2007.11.23

TERRORISTER I NY SKEPNAD

16-18 november ställde två ökända terrorister, Luis Posada och Orlando Bosch, ut sina målningar i Florida. I Hialeah bjöd borgmästare Julio Robaina, stadsfullmäktige och Hialeas kulturråd in media och allmänhet till stadens första årliga konstvecka. Bland utställarna fanns kubanen Luis Posada Carriles. Jultomte och tomtemor tände juleljusen. Den 16-18 november inbjöds allmänheten också till en utställning med målningar av Orlando Bosch på Koubek Memorial Center.

Källa: Jane Franklin 2007.11.20

VÅGADE INTE VITNA MOT POSADA

Två män som vägrade att vittna inför en federal brottmålsdomstol, som utredde anklagelser mot den kubanska militanten Luis Posada Carriles, erkände sig skyldiga till "hindrande av rättvisan", meddelade USA:s justitiedepartement den 23 november. Oswald Mitat och Santiago Alvarez, båda kubanska medborgare i exil i USA, var ursprungligen åtalade för föregelseväckande beteende då de vägrat att vittna inför brottmålsjuryn, även efter det att de hade fått immunitet.

Brottmålsjuryn utredde anklagelserna om att Posada hade ljugit i ett försök att få medborgarskap i USA. Mitat, 65 år och Alvarez, 66 år riskerar up till 10 år i fängelse och böter på upp till 250.000 US dollar när domen faller den 1 februari 2008. Båda männen avtjänar redan fängelsestraff för ett icke relaterat brott där vapen har figurerat. Posada hade av brottmålsjuryn åtalats för att ha ljugit i sin ansökan om att få medborgarskap i USA. Fallet lades ned 2007 efter det att en federal domare i El Paso fastställt att regeringen begick många misstag vid handläggningen av fallet.

Posada, en före detta CIA anställd och officer i USA:s armé anklagades för att ha ljugit om hur han illegalt hade tagit sig in i USA. Han påstod att han smugglades över gränsen mellan Mexiko och Texas, trots att åklagarna hävdade att han hade kommit till Florida med båt. Anklagelsen löd att Alvarez, en rik markexploator och Posadas välgörare, och Mitat som var Alvarez arbetsgivare hjälpte Posada att olagligt ta sig in i landet.

Källa: AP 2007.11.16,

Notiser Eva Björklund. Översättning Lennartsson