

# Jag tvångsförflyttades till Marocko

1988 skickade Marocko 6 000 västsahariska studenter till Marocko för att "marockaniseras". Nasiri var en av dem. Studenterna kom från Dakhla, El Aaiún och Smara och var mellan 17 och 29 år. De fick jobb på papperet och en lön men behövde inte göra något. Det fanns inga vuxna personer omkring dem, inga släktingar eller äldre vänner. Ungdomarna fick dessutom gratis bostad. Tanken var att de skulle passiviseras, glömma Västsahara och Polisario och kanske i stället börja använda droger. Några gjorde det. Några gifte sig med marockanskor. Men 400 ungdomar flydde över till Polisarios flyktingläger i stället.

Det hela blev alltså ett misslyckat projekt för Marocko och ungdomarna återvände till Västsahara. En del får fortfarande pengar av de marockanska myndigheter.

Nasiri har fått pengar, men när han greps och kom i fängelse 1992 stoppades utbetalningarna till 1998. Från 2003 till 2005 stoppades också utbetalningarna på grund av att han var aktiv. Nu hotas han av att betalningen ska upphöra. Tidigare fick han 100 dollar i månaden, nu 280 dollar i månaden.

Nasiri var Polisariosympatisör, greps och satt i hemliga fängelser 1992-1994. Under 1993 satt han i fängelset i Ait Melloul. Från 2003 satt han i 1,5 år i Svarta



Nasiri har fängslats många gånger.

fängelset för att han talade om frihet och respekt för de mänskliga rättigheterna och om självbestämmande.

Nasiri har varit aktivist för mänskliga rättigheter sedan 1996. Sammanlagt har han varit fängslad fem gånger och suttit i fängelset PC CIM i El Aaiún i en månad. Där fanns både män och kvinnor. Några var bara 12 år gamla.

– Jag har arresterats många gånger men det är min plikt att fortsätta.

– PC CIM är det värsta fängelset i världen. Man fick inte sova, hängdes upp i luf-

ten så att inte fötterna nuddar golvet. Man är isolerad, kan inte se och inte tala. Det finns insekter i maten men man tvingas att äta ändå. Hela tiden slår de dig så att du inte kan sova och förhör dig. Bara två gånger om dagen får man gå på toaletten. Man får ingen medicin och inte träffa läkare. Man kan inte tvätta sig och man får löss och loppor. De hällde smutsvatten över oss. Fångarna bad då om hjälp. Då fick vi lusmedel hållt över oss i stället.

2006 greps Nasiri igen och förhördes i tre dagar. ■