

# *Machiavellis strategi*

Eva Björklund

”Raúl gjorde helt rätt i att iaktta värdig tystnad när det gäller uttalandena i Izvestija den 21 juli om att baser för ryska strategiska bombplan skulle inrättas på Kuba. Uppgiften grundades på antaganden som gjorts i Ryssland, eftersom USA framhärdar i sin föresats att sätta upp radaranläggningar och avskjutningsramper för kärnvapenskölden intill Rysslands gränser.”

Så skrev Fidel Castro i en krönika den 24 juli, och fortsatte: ”Säger du ja, tar jag livet av dig. Säger du nej, sak samma, jag tar livet av dig i alla fall. Det är Machiavellis strategi och imperialismen använder den mot Kuba. Vi behöver inte komma med några förklaringar eller be om ursäkt. Men det behövs nerver av stål i dessa folkmordstider. Kuba har dem och imperialismen vet det.”

## HUGO CHAVEZ OM ”MACHIAVELLIS STRATEGI” NYA ANGREPP PÅ KUBA OCH VENEZUELA TAR FORM

I ett brev till Fidel Castro, den 26 juli, årsdagen av anfallet på Moncada-kasernen skriver Hugo Chavez till ”Käre Fidel” att ”Det är mycket jag skulle vilja säga dig denna stora och strålande dag, men jag föredrar att fokusera på det som är mest brännande aktuellt, nämligen dina kommentarer den 24 juli 2008 - årsdagen av Simón Bolívars födelse – under rubriken ”Machiavellis strategi”.

Och Chavez skriver att ”Den som vill lära något om vår tids kraftfält bör ta del av dem.... och på bara några rader blottlägger du imperialismen och dess strategi som går ut på att systematiskt ljuga, manipulera och förvanska:

”Du gör alldeles klart att ett nytt försök till angrepp på Kuba håller på att ta form. Inte bara Kuba, utan också Venezuela står i skottlinjen. I det syftet hänger sig imperialismen nu åt verbala provokationer av alla de slag.... Att Ryssland har sagt ifrån har fått hökarna att gå i taket. Nu försöker de trycka på skräckknappen med hjälp av de transnationella mediabolagen. Och det är inte för ros skull de kokar ihop sin lögn mot Kuba och Venezuela....

Som du så riktigt säger, det aggressiva och halsstarriga USA är förvisso än en gång inte bara ute efter att inringa stormakten Ryssland, utan också kväsa alla oss som dristar oss att höja våra röster i dessa folkmordstider, där mörkret tättnar ännu mer av att straffrihet råder.

Om imperialismen i sin förryckta och aggressiva halsstarrighet har satt upp det vanvettiga målet att dra med oss i sitt obönhörliga och ohejdbara fall, så ligger vår styrka mer än någonsin i din omistliga kunskap, att det som behövs är nerver av stål. Och det har Venezuelas folk”