



GaymaniFESTation på stranden

Eva Björklund

Marcel Hatch rapporterar på hemsidan <http://gaycuba.ca> om den stora gaymaniFESTation som ägde rum 14 juni i Havanna, på Ches födelsedag. Det är en ny hemsida som invigdes med hans rapport med massor av foton och videonuttar. Många hundra samlades för att också lansera en ny kampanj mot HIV bland män som har sex med män. Det är ett gräsrotsinitiativ med slagordet "Junto a tí" (tillsammans med dig). Hatch noterar att denna händelse inte tilldrog sig något som helst internationellt medieintresse, till skillnad från en uppdyktad "Havana Gay Parade" som påstods ha stoppats 25 juni. Det fick, som så många skrönor, stor spridning.

Hatch förklaring är att det rörde sig om ett försök från högerkretsar i Florida att motverka den i och för sig blygsamma men ändå positiva rapportering som på senare tid trängt igenom mediablockaden. Miami-baserade "Unity Coalition" försökte iscensätta en skandal och återuppliva propagandabilden av Kuba som gaygulag. Pressmeddelanden sändes ut i Miami om att Prideparader skulle äga rum parallellt i Miami och Havanna. Men ingen kallade till parad i Havanna, och ingen ägde rum, och inte blev det något egentligt resultat i Miami heller, kanske för att homofobin är större där. Enda syftet var att försöka hävda att en gayparad stoppats av rädsla för de "ondskefulla kubanska myndigheterna". Inga journalister brydde sig om att kolla fakta i Kuba.

Kolla på <http://gaycuba.catogogether> och den gaysamling som ägde rum i verkligheten med regnbågsflaggor, musik, tal, picknick, bad och vattenlekar. Det finns också en musikvideo av Joel Guillian hans myspace website. Den är tillägnad "Kubas gay-, lesbiska och transpersoner,

bisexuella och heterosexuella som deltog på manifestationen 14 juni och till alla spansktalningar runt om i världen som stöder sexuell mångfald, till mina vänner och framför allt till Yamil, min partner. Homofobi är fördomar, okunnighet och våld. Det är ett hot mot värderingar som jämlikhet, social rättvisa, solidaritet och den respekt för mångfald som är en av mänsklighetens viktigaste tillgångar."

På hemsidan <http://www.walterlippman.com/lgbt-cuba.html> finns en omfattande dokumentation om hur synen på homosexualitet i Kuba har förändrats genom åren, i stort sett parallellt med hur detta skett på andra håll i världen där diskrimineringen på en sexuell läggning framgångsrikt bekämpats. På senare år har Kuba dock definitivt tagit ledningen i Latinamerika.



CENESEX, en slags motsvarighet till RFSU och RFSL, på Revolutionstorget, 1 Maj i Havanna. Foto Martin Österling