

Brutalt polisvåld mot västsaharier

Övergripen i ockuperat område fortsätter

Trots rapporter och FN:s närvaro i Västsahara förföljs, fängslas och torteras människorättsaktivister fortfarande.

– Mer än 500 västsaharier är försvunna sedan Marocko ockuperade Västsahara. Marocko vägrar fortfarande att ge någon information om dessa människor men genomför propagandakampanjer under förklädning av en så kallad Sanningskommission. Man säger sig vara för sanning och försoning och åker världen runt utan att ge några verkliga svar om de grova brott mot mänskliga rättigheter som Marocko har begått mot den västsahariska befolkningen, sa Aminatou Haidar, när hon mottog Robert F. Kennedy Award den 13 november i Washington.

Och övergreppen fortsätter. Det finns tyvärr gott om exempel. Här är några:

18-åring kidnappades

Enguia Elhawassi, 18 år, kidnappades av marockanska säkerhetsagenter när hon lämnade sin skola i El Aaiún. Hon kördes till en plats utanför staden där hon torterades och övergavs ”i ett eländigt tillstånd”. Hon har gripits och misshandlats vid sex tillfällen under de senaste tre åren i samband med fredliga demonstrationer för självständighet.

Journalist fick 3 års fängelse

Den 27 oktober fördes Mustafa Abd-Daiem bort av marockansk polis i Assa i södra Marocko. Ingen visste vart han fördes. En vecka senare dök han upp i rätten där han dömdes till tre års fängelse och 50 000 dirham i böter. Han är människorättsaktivist och medlem i Västsahariska journalistförbundet UPES. Han rapporterar ofta om övergrepp mot västsaharier i den ockuperade delen av Västsahara och i Marocko. Mustafa AbdDaiem hade uttalat sitt stöd för västsahariska demonstranter i Assa som hade utsatts för polisvåld. Arbetslösa västsaharier protesterade i en fredlig sittedemonstration den 27 oktober mot marginalisering och krävde arbete och ett anständigt liv. Demonstranterna hade västsahariska flaggor och krävde att västsaha-

riska politiska fångar skulle frigges. Polis och militär kallades in, ett tiotal västsaharier skadades och arresterades, flera hem stormades av polis och tillhörigheter stals.

När Mustafa AbdDaiem fördes in i rättssalen ropade han slagord och gjorde segertecken för ett fritt Västsahara. Han förklarade att polisen hade förfalskat hans utsagor under förhören men domaren tog ingen hänsyn till detta utan dömde honom snabbt till tre års fängelse och böter. AbdDaiems advokat förklarade att rättegången saknade det mest grundläggande för en rättvis dom. UPES kräver att han frigges omedelbart och villkorslöst.

15 års fängelse och tortyr

15 års fängelse blev domen för Yahya Mohamed Elhafed Iazza. Han greps tillsammans med 7 andra kamrater under en fredlig demonstration i Tan-Tan i södra Marocko. De uppger att de torterades under förhören och att några av dem utsattes för sexuellt våld, skriver ASVDH den 10 oktober.

15 ungdomar försvunna

Mödrar till de 15 ungdomar som är försvunna sedan 25 december 2005 kräver att en undersökning inleds. Den marockanske paschan i El Aaiún vägrade ta mot en ansökan om två sittedemonstrationer från mödrarna. Mödrarnas hem sattes under bevakning.

Hungerstrejk i Svarta fängelset

Fyra västsahariska samvetsfångar startade en hungerstrejk den 9 oktober i protest mot att de bland annat inte får ta emot besök, inte får medicinsk vård. De överfölls och misshandlades senare av fängvaktare i syfte att få slut på hungerstrejken.

24 gripna Smara

I september vid flera tillfällen gick unga och gamla västsaharier ut på gator i Smara med flaggor och ropade slagord till stöd för Polisario och för självbestämmande och självständighet. Marockanska styrkor anlände, belägrade områden, grep och misshandlade brutalt människor och stormade flera hus. En av de personer som förföljdes var

Soukaina Jadahlo. Hennes liv finns beskrivet i förra numret av Västsahara.

24 personer greps och tio skadades den 22 september av marockanska säkerhetsstyrkor i Smara. Tolv hus stormades och plundrades. Dagarna innan hade representanter för den irländska organisationen Frontline besökt staden.

En annan människorättsaktivist, Nasiri Hamadi, som beskrivs i Västsahara nr 2, förlorade senare i oktober sitt jobb och lön. Hans hem sattes under bevakning.

FN måste agera!

– Mer än 40 västsahariska politiska fångar sitter i fängelse på grund av att de kräver att FN-resolutionerna om Västsaharas avkolonisering ska äga rum, skriver Västsaharas president Mohamed Abdelaziz i ett brev till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon den 5 november. Han kräver att samvetsfångarna ska frigges och att FN ska utöva påtryckningar på Marocko för att få veta vad som hänt de försvunna 500 civila västsaharierna och de 151 västsahariska krigsfångarna.

Lena Thunberg

Källor: ASVDH, UPES, SPS



Mustafa AbdDaiem kidnappades och dömdes till 3 års fängelse för att han fördömt polisbrutalitet i södra Marocko. Inte ens äldre kvinnor skonades när polisen slog till i Smara i september.

Bilder: ASVDH och UPES