

# REDAKTÖREN

## ALLT KÄNNS LÄTTARE SÅ HÄR ÅRS.

I alla fall om man bor i Sverige. Sill, nubbe och ungar med glass i ansiktet vart man än vänder sig. Och visst ska man njuta av ledighet och sol. I Afghanistan är det så här års också varmt och skönt men här förmörkas solen av ständiga attentat och oroligheter som pågår hela tiden – utan uppehåll. För första gången har antalet dödade soldater under en månad i Afghanistan överstigit antalet i Irak. Det säger en del om utvecklingen, även om antalet civila offer, som i alla krig, är långt mer alarmerande. Men man behöver inte åka ända till Afghanistan för att ta del av en annan verklighet än den runt midsommarstången. Även här i Sverige finns människor som befinner sig i akut nöd – jag tänker på de afghaner som bor i Sverige, inte sällan sedan flera år, och som nu avvisats, avvisas eller står under avvisningshot. SAK fortsätter envist sitt arbete för dessa personer och i maj inbjöds SAK till riksdagen för att tala om den verklighet som råder i Kabul idag – en verklighet som karaktäriseras av kriminalitet, bostadsbrist och rättslöshet. I avsaknad av sociala nätverk hamnar nyanlända i en ohållbar situation. Trots välgrundad kritik fortsätter Sverige år 2008 att skicka tillbaka människor till Kabul – till en högst osäker framtid. Läs om en ung kvinna från Vetlanda som ser det som sin skyldighet att göra vad hon kan för att bistå dessa människor. Läs också SAKs uttalande från årsmötet ”Stoppa tvångsavvisningarna till Afghanistan!”

I det här numret av Afghanistan-nytt sätts emellertid fokus på islam. Läs vad Mohammad Fazlhashemi skriver om det moderna islam. Elisabeth Özdalga skriver om islamisering som ett uttryck för identitetsbygge och Nancy Hatch Dupree gör som vanligt en tillbakablick och tittar närmare på de olika riktningarna inom islam. Trevlig sommar!

*Ba Omid-e didar!*

(Vi ses!)

MARKUS HÅKANSSON

REDAKTÖR

