



Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Ingå bearbetningar 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/> Verket har publicerats i www.globalarkivet.se.

Arbetaren 51–52/2008

INLEDNING

Förbannad med rätta



I BOKHYLLAN på mitt arbetsrum, just till vänster om radion, står en boktitel som mina ögon faller på ibland: *Förbannad är jag ganska ofta*. Boken handlar om Berit Ås, ni vet norskan som är mest känd i Sverige för att ha lanserat härskarteknikerna. Titeln är tänkvärd. Förbannad. Ganska ofta!

Inställningen känns befriande. Särskilt som den kommer från en person som inte bara omsätter sin vrede över orättvisor i världen i politisk aktivitet, utan också är en fena på att få människor runt omkring sig delaktiga och förmå dem att lova att engagera sig konkret på olika sätt.

De senaste veckorna har varit extrema. Varslen har varit, och fortsätter vara, rekordstora. Och regeringen har verkligt baddat för att de som drabbas, drabbas hårt. Mot bakgrund av deras a-kasseslakt, minskade resurser till arbetsmiljöforskning (se sid 14–15) och vuxenutbildning – för att i stället finansiera sådant som piggtjänster och olika typer

av skattesänkningar som framför allt gynnar rika – finns all anledning att känna sig förbannad. Och då är det inte fel att hålla i minnet, att med vreden som grund för att gå samman kan vi förändra.

VECKANS ARBETAREN är årets sista. Förutom veckans härligt fullödiga reportage (över 8 sidor), sammanfattar vi i redaktionen delar av året som gått, både på ledarplats, kultur, genom Årets utmärkelser och på radar. Där ger Pia Laskar bland annat en inblick i vilken roll kvinnokampen under 1970-talet har spelat för var feminismen står i dag. Frågeställningarna runt socialism och feminism och dess relation till dagsaktuella frågor känns mer angelägna än på länge, just med tanke på den omvälvande tid vi lever i. För stora samhällsförändringar innebär ju också möjliga genombrott för politiska rörelser.

Arbetaren är tillbaka först i vecka två, nollnio. Förutom Arbetaren ger vi nästa år, som bekant, även ut Arbetaren Zenit, och lovar ännu mer av kunskap, inspiration, analys och kamp från golvet. Trevlig helgläsning!

REBECCA BOHLIN
chefredaktör