



Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke-kommersiell-Ingå bearbetningar 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/> Verket har publicerats i www.globalarkivet.se.

Arbetaren 37/2008

INLEDNING



En förhoppning, trots allt

NÄR REPUBLIKANERNA 2004 för första gången förlade sitt partikonvent till New York möttes de av massiva protester. En halv miljon deltog i demonstrationen, en av de största i stadens historia, mot Bushadministrationen.

I St Paul häromveckan blev protesterna avsevärt mindre, läs mer om dessa på sidan 9. Kanske beror det på att det i dag för många amerikaner finns ett positivt alternativ. Barack Obama har ju lyckats entusias-

mera sina väljare på ett sätt som den förre demokratiska presidentkandidaten John Kerry aldrig var i närheten av.

DÅ, 2004, när jag under ett par dagar mötte fackaktivister, Irakveteraner och andra aktivister i New York var ljumheten mot Kerry lika påtaglig som hatet mot Bush: Kerrys främsta egenskap var att han inte var Bush.

Obama visade i somras att han inte ämnar inta någon

skarpare inställning till Israels ockupation av Västbanken och Gaza då han i ett tal sade att USA:s stöd till Israel kommer att blir oförändrat, och dessutom drog till med att Jerusalem är Israels odelade huvudstad, ett uttalande som dock senare lite generat harklande korrigerades.

Men ändå. Obama ger många bortom högerkanten en förhoppning om att något kommer att förändras till det bättre. Obama är att föredra på en rad områden. Som klimatet, eller det faktum att han har en mindre aggressiv retorik gentemot Iran och hans inställning till sjukförsäkring för att nämna några. Och, menade flera amerikanska Obama-anshållare jag lärde känna under sommaren, i dag är han tvungen att närma sig mittenfällan, men sedan, efter valet, kommer en annan politik, hans riktiga politik, inta arenan.

JAG VET INTE. Men tanken på den superpatriotiske krigshetsaren McCain i Vita huset, med den mest konservativa kandidaten i ett presidentval sedan 1964, klimatförnekaren Sarah "hockeypitbullmamman" Palin, en hjärtinfarkt från Ovala rummet, får mig ändå att hoppas på Obama.

BELLA FRANK
Utrikesredaktör