



Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickeekommersiell-Ingå bearbetningar 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/> Verket har publicerats i www.globalarkivet.se.

The Jewels of Tibet

Titel: The Jewels of Tibet – A Rosary of 108 Schools

Författare: Lisa Dickyi

Förlag: Svensk-tibetanska skol- och kulturföreningen 2006

Boken *The Jewels of Tibet – A Rosary of 108 Schools* av Lisa Dickyi, utgiven av svensk-tibetanska skol- och kulturföreningen 2006, är nu högaktuell i samband med de olympiska spelen i Kina och de nu pågående tibetanska protesterna i både Tibet, Nepal och Indien.

Inledningsvis skildrar författaren hur en mans vision leder till att 13 000 barn på landsbygden i Tibet får möjlighet att gå i skola. En märklig kedja av händelser gör att Soenam Jamyaling, klosternovis från byn Katsel (som ligger i en dalgång 70 km öster om Lhasa), efter flykten i samband med upproret 1959 så småningom kommer till Danmark för att botas från tuberkulos.

1970 får Soenam ett brev från en hög lama som föreslår att han ska åka till Sverige som stöd för en annan lama som finns här. Och den höga laman skriver vidare: "Livet är som ett dammkorn som när som helst

kan fångas av vinden och svepas iväg. Tänk på det och försök att använda ditt liv till att hjälpa andra."

STÖDDEMONSTRATION

Efter att en stor demonstration har slagits ner i Lhasa 1987, organiserar Soenam en stöddemonstration i Stockholm, varvid 300 personer marscherar till kinesiska ambassaden. Ambassadören, som vill förbättra Kinas rykte efter protesterna, ger Soenam möjlighet att leda en delegation till Tibet.

Vid en rundresa i landet uppmärksammar han, att många barn inte får tillfälle att lära sig läsa och skriva. I slutet av 1988 bildar han och några vänner därför svensk-tibetanska skolföreningen med syftet att bygga en skola i Katsel och främja kontakten mellan Tibet och Sverige.

Efter många bakslag kan skolan i Katsel invigas 1994, varvid 50 föräldralösa barn får bo på skolan, medan ytterligare 50 elever från Katsel med omnejd kommer dit som dagelever. Numera går 260 barn i skolan som också utvidgats med bibliotek, sjukstuga, och växthus, med mera. 1996

utvidgas åtagandet till att omfatta 108 skolor med bibliotek. Siffran 108 står inom buddhismen för kärlek och medlidande. Redan år 2006 förverkligas drömmen efter stora ansträngningar.

Författaren går sedan över till att berätta om byn Katsel med dess skola, fadderverksamhet, hälsovård och kultur och ett kloster. Där fanns också en tredjedel av flickorna och pojkarna vill bli munkar eller nunnor, vilket inte är tillåtet.

I andra delen av boken har författaren samlat fakta, fotografier och bilder på alla de 108 skolorna samt på de barn som går där.

The Jewels of Tibet är en vacker bok med underbara fotografier och fin layout. Samtidigt förmedlar den skolföreningens historia tätt sammanflätad med Tibets tragiska nutidshistoria, där missförhållandena leder till uppror med jämna mellanrum.

Jag kan varmt rekommendera denna bok till alla som är intresserade av hur några eldsjälars mot alla odds kunde bygga 108 skolor, där Tibets verkliga juveler är just barnen.

Inger Söderqvist