

## KUBASOLIDARITET

### ÖVER 60 SVENSKA BRIGADÖRER

I årets Nordiska vinterbrigad under jul- och nyår deltog drygt 130 personer, varav hälften, 63 från Sverige. De övriga kom från många olika länder, framför allt från Norge, Danmark och Finland, men också enstaka personer från Sibirien och Kazakstan. Det gav oss goda kontakter med folk från många länder. Då vi reste kom grupper från Australien och Nya Zeeland. Senare skulle folk komma från USA. Vi jobbade i jordbruket, med bönskörderna och med att rensa i apelsinodlingarna. Vi lärde oss mycket av många bra föredrag om läget och utvecklingen på Kuba. Under jordbruksarbetet lärde vi också känna bönder från kooperativet vi arbetade för. En nyhet med årets brigad var ett besök på östra Kuba, en resa på 90 svenska mil, till staden Holguín med omgivningarna. Där besökte vi en CDR-kommitté och byn med Fidels och Raúl's föräldrahem.

På nordiska aftonen, där brigadörerna stod för underhållningen, stod vi svenskar för den största och mest genomarbetade föreställningen. Ledande för musiken var Björne Kölvik med god hjälp av riksdagsmannen Peter Pedersen (v) och många andra. Mycket uppskattat var också Kjell Petterson som magiker.

Fotbollsturneringen med lag från den närbelägna byn Guayabal, blev dock inte samma nordiska framgång, trots att vår insats var kraftfull. Vi ledde med två mål men förlorade på mindre ork och färre avbytare med fem mål mot två. Johan Nilsson, Kjelles son, gjorde målen.

Den stora gruppen från Sverige visar också att vi i Svensk-kubanska föreningen gör ett bra arbete för att sprida kunskap och intresse om Kuba. Nordiska brigaden är ett utmärkt sätt att bekanta sig med Kuba, kubaner och med både svenskar och folk från andra länder. Många stannade ytterligare några dagar i Havanna för att lära känna denna stora spännande stad. Torbjörn Björkman



Svensk-Kubanskas Skåneavdelning har varit med på de olika appellmöten som Stödskommittén för Bolivia Malmö ordnade i januari på centrala platser i Malmö. Den 9 februari höll Skåneavdelningen sitt årsmöte med föredrag om valet på Kuba och drygt 30 medlemmar var närvarande skriver Ana Maria Sabio

Stockholmsavdelningen firade 49-årsjubileet av revolutionssegern med en fest på lördagskvällen 26 januari med hela föreningsstyrelsen, som hade haft sammanträde hela dagen. God mat, bra musik och härlig dans, som vanligt.



Alberto förklarar hur rensningen i apelsinlunden ska gå till.



Halmstadvadvelningen var medarrangör vid Internationella Kvinnoveckan i Halmstad fram till 8 mars. Vi deltog med en skärmutställning om Kuba och Kvinnorna. På poesi-afton framförde jag dikter av Nancy Morejón och på torsdag visade vi ett bildspel om kvinnornas situation, skriver Inka Persson

