

En resa till Afrika i Stockholm

I en stad fullt av exotiska restauranger känns det uppfriskande att snubbla över en riktig afrikansk restaurang mitt i Stockholm. Den heter *Abyssinia* och när man går in tror man sig ha blivit förflyttad till Etiopien. Musiken från högtalarna, möbelstilen och konsten på väggen berättar mycket om landets historia.

VID KASSAN STÅR EN VACKER, medelålders kvinna i traditionell etiopisk klänning, med ett brett leende i ansiktet. Det är Emebet Woubye Abegaz som äger det lilla stället i Vasastan tillsammans med sin man Ayele Asemere. Stämningen känns avspänd och afrikansk. Jag är där just innan lunchtid för att få lite tid att prata med Emebet innan det blir för hektiskt.

Tanken med en afrikansk restaurang i Stockholm var att ge bra service till de många etiopierna här och samtidigt kunna visa svenskarna en annan sida av Etiopien än svält och krig.

– Många av våra kunder är förvånade över att se hur rik vår kultur och historia är. Vi försöker förmedla vår matkultur utan alienerande exotism, tröttsamt tingeltangel eller överpedagogiskt nit, fortsätter Emebet Woubye.

Idag finns flera afrikanska restauranger i Stockholm, *Jebena* och *Etio Star* erbjuder samma östafrikanska matkultur som på *Abyssinia*. Men det finns mer att välja på från den afrikanska restaurangkartan i Stockholm. *Chakula* (mat på swahili) på Kungsholmen bjuder på rätter från Kenya, Malawi och Tanzania medan några andra "vanliga" restauranger serverar vissa afrikanska rätter.

PÅ FLERA STÄLLEN runt om i landet kan man idag äta afrikanskt och genom ett besök där kan man uppleva afrikansk kultur och erfarenhet utan att lämna Sverige. Det finns också buti-

ker med afrikanskt utbud både i Stockholm och på andra platser i landet. Varorna importerats från alla delar av Afrika och det handlar främst om kryddor, mat, konst, musik och skönhetsprodukter. Taj Mahal, en asiatisk affär, har gjort sig känd bland afrikaner för sina kryddor och sin kosmetika. Där kan man också få tag på färskt frukt, grönsaker och speciella delikatesser.

På Kungsholmen finns två affärer som dubblar som afrofrisör. Frisersalonger finns också vid Zinkensdamm, på Krukmakargatan och på ytterligare ställen runt om i stan, både i centrala Stockholm och i förorterna.

FÖR DEM SOM ÄLSKAR AFRIKANSK RYTM och nattliv finns det inte så mycket i Stockholm. Diskotekslivet i Stockholm domineras av tekno, pop eller annan västmusik. Men på Mariatorget ligger *Mamma Afrika*, ett diskotek som spelar en blandning av afrikanskt och reggae och som är öppet en dag i veckan.

Man kan också gå på dansäventyr på någon av de afrikanska dansskolorna i Stockholm.

På *Urkraft* har man möjlighet att dansa den kända kongole-siska ndombolo-dansen och om man är sugen på att spela afrikansk trumma eller sprattla loss till traditionell västafrikansk dans och rytm är både *Urkraft*, *Dans Dojon* och *Djembe* några sällen som kan rekommenderas.

SARUDZAYI ZINDOGA



Foto: Sarudzayi Zindoga