

Gamla konflikter, nya synsätt – ny redaktion

Det var någon gång på vintern 76/77 som vi satt på gamla proggtidskriften Kommentars redaktion i Stockholm och plitade ner rad efter rad på en gammal IBM composer. Texterna fick sen klistras upp, man tömde minnet i composern och skrev vidare. Sydasien låg i medieskugga, hade vi konstaterat. Och det enda som kom ut i andra medier var katastrofjournalistik från förbipasserande reportrar.

Men de flesta länderna i området led under undantagstillstånd, antalet politiska fångar var högt och klassmotsättningarna skärpta. Detta blev också temat för ett antal långa, översiktliga artiklar. Några skrivna under pseudonym av engagerade medarbetare på Sida. Fyra kronor kostade Sydasien då. Med utgåva nr 1, 1977 var det första stapplande steget taget på det som idag nått 31 års utgivning. Vi var omåttligt stolta.

MED TIDEN FÖRDJUPADES och breddades perspektiven liksom medarbetarskaran, vilket framgått av tidigare jubiléumsnummer. Synsätten breddades från de fackliga och vänsterpolitiska fälten till gräsrotsfrågor, etnicitet, mänskliga rättigheter, kultur, sociala frågor och mycket annat.

Men vad har då hänt med själva Sydasien under dessa decennier? Svar: Återkomsten av inbördeskrig och en dödlig religiös extremism. I dagens Afghanistan går ingen säker, trots 65 000 fredsbevarande styrkor med US Army i spetsen. I Pakistan ser det ut som att en före detta kuppgeneral har återinfört



Så såg det ut – det allra första numret av tidsskriften Sydasien. Eller: Sydasien bulletinen som det hette när det begav sig. 1977 utkom det första numret.

demokratien, men talibaniseringen fortgår där precis som i grannlandet. Det nyligen avhållna valet inger dock förhoppningar, inte bara för det hölls, utan också för att det satte extremisterna på plats. Bangladesh plågas av den ursinniga kampen mellan två dominerande partier där skörden räknas i antalet döda och antalet politiska fångar. Liksom i en svag och korrupt statsbildning.

I Nepal, jo en ljusning efter många års uppror mot ett självhärskardöme. Det kan

bli val senare i vår. Sri Lanka plågas av ett bittert och grymt inbördeskrig med starka etniska och religiösa undertoner sedan regeringen beslutat sig för att skrota eld-upphöravtalet och återuppta kriget.

Det stora undantaget är Indien. Visst minns vi Bombay, Gujarat, Kashmir, tempelbråket i Ayodhya och nu senast Orissa där hindufanatiker gav sig på lågkastiga kristna bönder. Men faktum kvarstår att Indien – som inte är ett land, utan en kontinent, en världsdal med 1,1 miljarder invånare – lyckats behålla ett stabilt sekulärt statsskick där man successivt lyckats begränsa det politiska förtrycket, korruptionen och de etniska och religiösa konflikterna. Svaret är ökad medvetenhet, tillväxt och ökad internationell respekt. Och en stabil demokrati som inte minst tillåter fristående folkrörelser på alla områden oftast att verka fritt.

MED DETTA NUMMER av Sydasien har en helt ny redaktion tagit över, en ny generation med nya synsätt. Det känns mycket bra. Matilda, John och Lars har redan kommit med ett antal idéer om hur man vill förändra för att säkra tidskriftens överlevnad. Det känns också bra.

Nu gäller det för vår tidskrift att fördjupa, hitta nya trender och nya sätt att tilltala och nå ut till våra läsare. Det ska bli spännande.

Några av oss från det gamla gardet hänger med ett tag till... fast på deras villkor!

Thomas Bibin

Ansvarig utgivare