

Politik, korruption och familjefejder

Benazir var Zulfiqar och Begum Nusrat Bhuttos äldsta dotter. Hon hade tre syskon, två bröder och en syster. Hon föddes in i en rik godsägarfamilj den 21 juni 1953 i Pakistan och åtnjöt en privilegerad barndom. Senare skickades hon för studier i USA. Först vid Radcliff College och senare, mellan åren 1969 och 1973, vid Harvard University. Hon studerade även filosofi, politik och ekonomi vid Oxford University i England, där hon också - som förste asiatiska kvinna - blev vald till ordförande i Oxford Union.

Hon var 26 år gammal när hennes far, premiärministern Zulfiqar Ali Bhutto, blev avsatt och arresterad av general Zia ul Haq för en sammansvärjning att mörda en politisk rival (Ahmed Raza Kasuri) 1977. En militärregim ledd av Zia ul Haq tog över makten och återopade militärt undantagstillstånd, men sade också att val skulle hållas inom tre månader. Men så blev det inte. I stället

ställdes Zulfiqar Ali Bhutto inför krigsrätt och dömdes till döden genom hängning. Zia ul Haq lät meddela att militärregimen var vad landet behövde för att komma ur den politiska korruptionens skugga. Ironiskt nog var det just Zulfiqar Ali Bhutto som utsett Zia ul Haq till chef över militären när han blev vald till premiärminister.

BENAZIR HADE INTE ALLS tänkt involvera sig i den pakistanska politiken utan hade siktet inställt på en internationell karriär. Men efter interneringen av hennes far återvände hon till Pakistan och bildade en politisk rörelse mot den nyblivne diktatorn Zia ul Haq. När hennes far hängdes 1979 hade Benazir tagit över ledningen av partiet Pakistan Peoples Party (PPP), partiet som hennes far hade grundat

Hon mobiliserade en opposition mot militärregimen och fick sammanlagt tillbringa sex år i fängelse. Under elva år kämpade hon

i demokratins tecken mot Zia ul Haqs regim, tnté sällan utan motstånd. En kvinna som politiker och tänkbar framtida premiärminister gick inte hem i alla läger.

1987 LOVADE BENAZIRS mor Begum Nusrat bort sin dotter till Zardari-släkten. Zardari kom från en rik, men ganska okänd familj. Hans pappa, Hakim Ali Zardari, ägde en biograf i Karachi. Den 18 december 1987 gifte sig Benazir och Zardari-sonen Asif Ali. Syftet med giftermålet var att säkra och skydda Benazirs politiska karriär genom att bemöta de konservativa muslimväljarnas synpunkter på hennes ogifta status. Paret fick tre barn inom loppet av fem år; Bilawal, Bhtawar och Asifa.

Benazir spenderade huvudsaken av sitt liv i Väst, men hon klädde sig hela tiden på ett traditionellt pakistanskt vis, med sjal på huvudet och i muslimska kläder.

1988, efter att militärregimens ledare Zia ul Haq mystiskt dött, vann Benazir Bhutto

valet. Ex-president Ghulam Ishaq Khan bjöd in Benazir för att bilda regering och sväras in som premiärminister den 2 december 1988.

Hon bildade en koalitionsregering och blev samtidigt det första kvinnliga överhuvudet i en muslimsk stat. När hon kom till makten startade hon många program för utbildning, hälsa och väldfärd.

I AUGUSTI 1990 avskedade presidenten, Ghulam Ishaq Khan, Benazir och hennes regering och återopade att Benazir och hennes make var involverade i korruption. Bakgrunden till anklagelserna var att kort efter det att hon kommit till makten blev hennes make, Asif Zardari, inofficiellt känd under smeknamnet "mr 10 procent". Han



Asif Ali Zardari.

FOTO: Eyepress

anklagades för att ha sugit ut miljontals dollar ur statliga fonder. Själv nekade han. 1990 förlorade Benazir valet just på grund av dessa korruptionsanklagelser, riktade mot henne och hennes man. Under perioden efter valet tog hon på sig rollen som den starkaste ledaren bland oppositionspartierna.

1993 ÅTERTOOG BENAZIR makten och blev åter premiärminister. På grund av hennes popularitet bland omvärldens ledare under sina perioder vid makten förstärktes Pakistans relationer till omvärlden. Hennes moderata utrikespolitik fick mycket beröm för att ha förbättrat bilden av Pakistan utomlands. Men inom landet var hennes anseende nedsvärta av massiva korruptionsanklagelser - och misstankar om en mordkomplott som vi återkommer med senare i texten. Detta ledde, återigen, till att hennes regering fick lämna ifrån sig makten.

Asif Zardari hade under den här perioden blivit investeringsminister i Benazirs regering. Och hans inofficiella smeknamn

hade uppgraderats. Nu kallades han "mr 40 procent"...

Senare rentvåddes Benazir från många av korruptionsanklagelserna i Pakistan, men hon ertappades också med försök till pengatvätt genom ett konto i Schweiz. Ett mål som fortfarande befinner sig i schweizisk domstol.

Paret Bhutto anklagades också för att ha stulit hundratals miljoner dollar örönmärkta för statliga byggnationer och andra projekt. Dessutom påstods paret ha tagit emot mutor för sammanlagt 1,5 miljoner dollar. Paret Bhutto har blivit föremål för ungefär 90 korruptionsanklagelser, men ingen av dem ledde till att de ställdes inför rätta. Asif Zardari satt fängslad i åtta år, men ställdes inte heller han inför rätta. Dåvarande premiärministern, Nawaz Sharif, bad Benazir om ursäkt för detta när Zardari släpptes 2004.

I en intervju efter att han blivit frisläppt berättade Zardari hur han hade blivit erbjuden att släppas fri och att åtalet skulle läggas ner om han gick med på att lämna >>

politiken och landet. Något som Zardari vägrade.

En annan orsak till att Benazir Bhuttos regering fick lämna ifrån sig makten 1996 var mordet på hennes bror, Murtaza Bhutto och sex av hans kompanjoner den 19 september samma år. Zardari anklagades för att ha planerat mordet på sin frus bror.

Murtaza Bhutto var den näst äldste av barnen till Zulfiqar Ali och Begum Nusrat Bhutto. Tillsammans med familjemedlemmar kom Murtaza tillbaka till Pakistan när faderns regering störtades i juli 1977.

Även Murtaza förberedde sig för valet i oktober 1977, men beordrad av sin far Zulfiqar lämnade han landet kort innan.

MURTAZA OCH HANS YNGRE broder, Shahnawaz, bestämde sig efter faderns död, att hämnas på Zia ul Haqs regim och bildade organisationen Al Zulfiqar; en vänsterradikal och militant organisation.

De missnöjda medlemmarna av PPP (Benazir Bhuttos parti) lämnade partiet och anslöt sig till Al Zulfiqar. Partiet blev snabbt

klassat som en terroristorganisation. Bland annat låg de bakom kapningen av ett Pakistan International Airways-plan 1981. Ett drama som utspelade sig under 13 dagar och som resulterade i att en passagerare, löjtnant Tariq Rahim, dog.

Rahim troddes vara son till general Rahimuddin Khan, en betydande medlem i Zia ul Haqs militärregim. Något som inte var fallet.

MURTAZA LÄMNADE DA Pakistan och reste till Kabul i Afghanistan, sedan vidare till Libyen och därefter bosatte han sig i Syrien.

Murtaza var kritisk till PPP-ledarskapet och dess politik. Han blev till slut den politiske motståndaren till sin egen syster, Benazir Bhutto, och när han återvände till



Murtaza Bhutto.

Pakistan välkomnades han av mängder av anhängare.

Natten den 19 september 1996 sköts Murtaza till döds tillsammans med sex av sina partikompanjoner. Han hade dessförinnan varit den enda överlevande sonen i Bhuttofamiljen. Han hade precis innan sin död utmanat regeringen och sagt åt dem att inte arrestera honom utan en uttalad order från högsta nivå, det vill säga Benazir.

Mordet på Murtaza var en stark faktor till Benazir-regeringens fall under dess andra period vid makten.

OPPOSITIONEN KALLADE MORDET mordet på Murtaza för "statsterrorism" och menade att Benazirs regering i högsta grad var inblandade i dådet.

Ett annat smolk i bägaren för Bhutto var att hon under sin andra period vid makten genom sitt stöd indirekt låg bakom att talibanerna kom till makten i Afghanistan. Talibanerna hade bland annat tillåtit skapa en fristad i pakistanska koranskolor, mot lokala krigsherrar.

Benazir erkände själv i en intervju att hon varit "svag för talibanerna" och att det var hennes största misstag.

Efter regeringens fall valde Benazir att gå i exil och reste till England och Dubai tillsammans med hennes tre barn och hennes sjuka mor. När maken Asif Zardari släpptes från fängelset 2004 återförenades han med sin familj i Dubai.

2006 bildade hon och hennes rival Nawaz Sharif en allians för att "återinföra demokrati i landet" igen. President Pervaiz Musharraf, som fått ta emot mycket kritik av oppositionen, reste till Dubai för att träffa Benazir och nådde en uppgörelse med henne om en maktdelning dem emellan.

BENAZIR ÅTERVÄNDE till Pakistan i oktober 2007 efter att ha fått garantier av president Musharraf om att tidigare anklagelser mot henne inte skulle kunna leda till åtal. En huvudanledning till att hon nästan tio år tidigare gått i självvald exil. När hon återvände till Pakistan möttes hon av miljontals människor som samlats för "hjältinnans återkomst".

Under välkomstmottagningen i Karachi dödades 140 människor då en självmordsbombare försökte komma åt Bhuttos kortge. Bhutto undkom dock oskadd – den gången.

Benazir fortsatte att hålla torgmöten och förberedde sig för valet samtidigt som hon mycket väl visste att hennes liv var i fara. Hennes farhågor förverkligades den 27 december i föl bara minuter efter att hon stått i talarstolen vid ett stort torgmöte i Rawalpindi.

Skottsälvor sköts mot hennes jeep innan en självmordsbombare utlöste sin laddning intill fordonet. Närmare 30 människor dog i attentatet och ungefär 100 människor skadades.

Hon fördes till Rawalpindi General Hospital. Några av skotten som avlossades träffade, enligt uppgifter som läckt ut från sjukhuset, Benazir i halsen och skadade hennes luftstrupe, vilket visade sig bli ödesdigert. Hon avled på operationsbordet.

Men en rad olika uppgifter har cirkulerat. Inrikesdepartementets talman Javed

Cheema sade i ett uttalande efter mordet att dödsorsaken inte var skotten, utan att hon dött till följd av att ha slagit huvudet i biltaket då hon försökte ducka för skottsalvorna.

I OCH MED ATT FAMILJEN inte velat att någon obduktion skulle genomföras lär spekulationerna fortsätta och sanningen förbli kvar i det dolda.

I skrivande stund har fprtfarande ingen misstänkt för att ligga bkom attentatet kunnat ställas inför rätta, men amerikanska underättelsetjänsten CIA pekar ironiskt nog ut en man från samma grupp som Benazir Bhutto hjälpte till makten i Afghanistan i mitten av 90-talet: talibanledaren Baitulla Mehsud.

Benazir Bhutto begravdes vid familjens gravområde i Larkana. Hundratusentals anhängare följde henne till den sista vilan. Hon ligger nu begravd på samma plats som hennes far – och hennes bror Murtaza.

Benazir Bhutto blev 54 år gammal.

Rana Rizvi & John Senewiratne