

Citerat ur Benazir Bhuttos självbiografi från 1989, Österns dotter: "Jag gav mig själv ett löfte om att inte vila förrän demokratin hade återvänt till Pakistan. Jag valde inte det här livet. Det valde mig". Så skrev Benazir Bhutto 1989 i sin självbiografi Österns dotter. I boken minns hon hur hon tillbringade natten då hennes far hängdes i ett nergånget häkte tillsammans med sin mamma, Nusrat Bhutto.

De satt och inväntade dödsbudet. Året var 1979. Platsen för avrättningen var staden Rawalpindi. I samma stad – tjugoåtta år senare, den 27 december 2007 - mötte även Benazir sitt öde. Hon ligger begravd i familjegraven, sida vid sida med fadern. Benazir Bhutto dödades efter att ha talat på ett möte, samtidigt som hon mottog sina anhängares sista hyllningar. Men vem eller vilka ligger bakom mordet på Benazir? Militären? Al-Qaida? President Musharraf? Eller kanske hennes make, Asif Zardari?

Ingen vet säkert.

**MEN DETTA VAR VARKEN** första eller andra gången en ledande pakistansk politiker mördades i Rawalpindi.

Den 16 oktober 1951 sköts Pakistans förste premiärminister, Liaquat Ali Khan, ihjäl i staden. 57 år senare är mördarna ännu okända. Utan tvekan var Benazir Bhutto symbolen för Pakistans kamp för demokrati. Utan henne ter sig landets framtid än mer osäker. Ingen politiker kan ersätta henne. Regeringen har anklagat islamska extremister – inhemska talibaner – för mordet. De har försökt att lägga fram trovärdiga bevis.

Bland annat hävdar de att de har avlyssnat och spelat in telefonsamtal mellan Al-Qaidas ledare i Pakistan, Baitullah Mehsud, och en religiös ledare där de gratulerar varandra till Bhuttos död. Baitullah hotade tidigare Benazir att han skulle attackera henne

# ”Min mor sa alltid att demokrati är den främsta hämnden”

– Bilawal Bhutto Zardari

om hon återvände till Pakistan. Men talibanerna och Al-Qaida förnekar inblandning i mordet. Sedan några decennier tillbaka frodas terrorism och extremism i Pakistan

Det finns några märkliga omständigheter kring Benazir Bhuttos död. När hon gick ner från scenen efter sitt sista tal var hennes vänstra sida tom. Vart var säkerhetsvakterna? Vart var partifunktionärerna? Och varför försökte inte hennes medpassagerare i bilen – den politiske sekreteraren Nahid Khan och partiveteranen Makhdom Amin Fahim – avråda henne från att öppna takluckan, när de visste att hennes liv var i fara?

Musharraf undrade detsamma: "Vem är att beskylla för att hon sträckte sig upp ur bilen?"

CNN:s korrespondent ansåg att Bhuttos beslut att öppna luckan och titta ut var "endera galet, eller oerhört modigt"

Man kan även ifrågasättas varför regeringen inte gav henne tillräckligt beskydd.

**DET SYNS PÅ FILMEN** från hennes sista sekunder i livet att det saknas vakter runt fordonet. Efter bomben den 18 oktober i Karachi, då hon återvände till Pakistan efter elva år i exil, skrev

Bhutto ett brev till Pakistans inrikesminister i vilket hon pekade ut en del namn.

En rapport från Rawalpindi General Hospital till hälsoministeriet i Punjabs provinsregering indikerade att sjukhuspersonalen gjorde alla ansträngningar för att rädda Bhuttos liv, men att skadorna var för svåra. I rapporten stod att ingen obduktion utfördes på grund av att "polisen och de lokala myndigheterna ej efterfrågade detta".

**DET SÅGS ATT BENAZIR** Bhutto ungefär en vecka innan mordet skickade ett mail till sin vän Mark Siegel där hon skrev att hon skulle hålla president Musharraf ansvarig ifall hon mördades. Presidenten var den som ansvarade för hennes säkerhet, bestämde vilken bil hon skulle åka i, ordnade polisbevakning etcetra, och Bhutto hävdade att hon "kände sig osäker av Musharraf's omsorger".

En annan anmärkningsvärd sak är att marken på attentatsplatsen, efter att de döda och skadade flyttats, spolades ren med stora slangar. Inte ett blodspår lämnades. Frågan är: varför? Försökte regeringen städa bort bevisen? >>



Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Ingå bearbetningar 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/> Verket har publicerats i [www.globalarkivet.se](http://www.globalarkivet.se).

Nyheter om Benazir Bhuttos död spreds som en djungelbrand. När beskedet nådde hennes make Asif Zardari sa han att han vägrade tro på det förrän han själv sett hennes kropp. Zardari befann sig i Dubai med parets tre barn. De flög till Pakistan och den tre dagar långa begravningen i Ghari Khuda Buksh. På en känslös presskonferens efteråt förklarade han att Benazir alltid ville se honom som sin politiske efterträdare, men att han själv ville att sonen Bilawal tog över som Pakistan Peoples Partys ordförande. Men Bilawal är bara 19 år gammal. Åldern för att rösta i Pakistan är 21, och för att delta som kandidat i valet måste man ha fyllt 35.

Dit har han ännu en bit.

**BESLUTET ATT GÖRA BILAWAL** till ordförande togs efter ett möte på hög nivå i Larkana, Sind. Asif Zardari meddelade att sonens namn från och med nu skulle vara Bilawal Bhutto Zardari. Bilawal själv berättade att "min mor sa alltid att demokrati är den främsta hämnden". Röster inom partiet har hävdat att Benazir Bhutto aldrig i något betydande sammanhang talade om sin make som sin efterträdare. Hon ville aldrig att han skulle vara direkt involverad i partiet.

Zardari har dock meddelat att han har Benazirs testamente. Vissa misstänker att han kan ha tvingat henne att skriva detta, i ett svagt ögonblick. Såsom det förväntas av en god och trogen hustru.

President Musharraf har bett Scotland Yard att hjälpa till med utredningen av mordet på Benazir Bhutto, och utredare har varit i Pakistan och undersökt händelsen. Asif Zardari å sin sida har bett FN att undersöka.

Efter mordet enades övriga ledande politiker om att bojkotta

valen den åttonde januari, men Zardari talade med dem och de gick med på att delta.

Regeringen sköt ändå upp valen på grund av det kaotiska läget i landet. Ghanwa Bhutto, änka till Murtaza Bhutto, har förklarat att hon kommer att hålla barnen Fatima Bhutto och Zulfiqar Ali Bhutto Junior borta från politiken, eftersom deras liv är i fara.

Partimedlemmarna är osäkra och förvirrade. Men en stor fraktion inom partiet vill se Fatima Bhutto som ledare i väntan på Bilawal.

Under Benazirs Bhuttos begravning ropade de sörjande åskådarna slagorden: "Hur många Bhuttos tänker ni döda? Från varje hem skall en Bhutto stiga".

Folket älskar Benazir Bhutto och hennes familj. Det är ett tecken på hennes styrka och storhet att hon lyckades föra sin fars politiska fackla vidare i ett så mansdominerat samhället som Pakistan.

Hennes mördare kommer någon gång att avslöjas, men det politiska landskapet i Pakistan kommer aldrig att bli detsamma. Landet har förlorat en av sina allra mest framstående döttrar.

**DEN 18 FEBRUARI I ÅR HÖLLS VALET** och PPP vann. De tog 87 platser i parlamentet medan Muslim League knep 67. Asif Zardari, vice ordförande i PPP, meddelade att de ville bilda en koalitionsregering. Partiets centralkommité meddelade att Makhdum Amin Fahim, en trotjänare i partiet, skulle bli premiärminister medan Agha Siraj Durani skulle bli högste minister i Sindh-provinsen.

Benazir Bhutto nominerade kort innan sin död Fahim som hennes efterträdare i fall något skulle hända henne. Asif Zardari medverkade aldrig officiellt i valet, men spelade ändå en nyckelroll till att PPP tog hem det.

**Rana Rizvi**