

Zac O'Yeahs bok lovordas

"Brilliant Mahatmabiografi av Zac O'Yeah". Så skriver Kulturnytt på Sveriges Radio P1 om Zac O'Yeah, som ofta förekommer som skribent i tidsskriften Sydasiens. Zac O'Yeah släppte lagom till 60 årsdagen efter mordet på Mahatma Gandhi sin senaste bok *"Mahatma! Eller konsten att vända upp och ner på världen"*.

Men lovorden slutar inte på Sveriges Radio. Här följer ett axplock av omdömmen:

Aftonbladet: "Den här boken – så sällsamt stimulerande och provocerande – är inte lika skruvad som mycket annat Zac O'Yeah skämt bort oss med, men även denna behärskas av ett milt men kreativt vainsinne som ger liv åt såväl genren som mahatman".

Expressen: "Den göteborgsindiske författaren, förre finnen, tillika popmannen Zac O'Yeah lider inte av skrivkramp. Bara några

år efter de feta, festliga "Guru! En resa i underlandet" (superb reseskildring) och "Tandooriälgen" (typ sci-fi-deckare) kommer nu den ännu fetare Mahatma! (levnad, politik och så kallad andlighet)".

Corren: "Otroligt nog är detta den första verkliga biografien på svenska. Inga konstigheter: en biografi från vagga till grav. Från födseln 1869 i en köpmansfamilj i nordvästra Indien till mordet den 30 januari 1948".

Boken finns på Ordfronts bokförlag och finns bland annat att köpa på företagets hemsida. Förhoppningen är också att boken ska finnas att köpa på Sydasiens hemsida inom kort. Zac O'Yeah har dessutom utlovat fler spännande texter till denna tidsskrift i framtiden. Kanske blir det starten till ännu en succébok?

John Senewiratne



FOTO: Ordfront

Första svenskskrivna Mahatmabiografien.