



Mettous familj misshandlades och hemmet slogs sönder 2006.

Du är vår budbärare

– Du är vår budbärare, säger Mettou allvarligt. Sprid informationen. Vi är hjälplösa. Vad kan jag själv göra? Vi är beredda att offra allt för självständigheten.

Mycket senare tittar jag på ett foto från 2006. Jag ser en blåslagen Mettou liggande på en säng och ett annat foto på ett sönderslaget hem.

När jag träffar Mettou i den ockuperade ökenstaden Smara, där den marockanska militära närvaron är mycket påtaglig, ser hon förtroendeingivande och lugn ut.

– 2006 ordnade vi en fest för grannen Loud som precis hade släppts ur fängelset. Vi hade ett tält och massor av människor kom. Men så gjorde också polisen. Hela kvarteret omringades av reguljär polis och extrainsatta styrkor från El Aaiún. Polisen grep 133 personer och slog sönder hela husets inredning. Min familj greps naturligtvis också och blev misshandlad. Alla som greps blev misshandlade under de 26 timmar som vi satt på polisstationen. Elva personer fick armar eller ben brutna. En person bröt både armar och ben och fick skickas till El Aaiún.

Vad hade då Loud gjort?

– Besökare från flyktinglägren hade kommit till Smara, berättar Loud, 33 år.

Det är en del av flyktingkommisariatet UNHCR:s förtroendeskapande åtgärder. Västsaharier från flyktinglägren flygs över till ockuperat område för att under fem dagar få träffa släktingar som de kanske inte har sett på 25 år. En stor tillställning ordnades för dem i ett hem.

– Jag var där och blev filmad med den västsahariska flaggan, när jag ropade några

slagord om självständighet för Västsahara. Det räckte för att polisen som hade fått tag på filmen, senare skulle gripa mig. En tand blev utslagen, när de grep mig. Jag dömdes till ett års fängelse och 5 000 dirham (cirka 5 000 skr) i böter. Min familj protesterade i rättegångssalen. Då blev de också misshandlade.

Mettou är 48 år. Redan 1975, när Marocko ockuperade Västsahara, var hon aktivist. Hon hade startat redan mot spanjorerna.

I maj 1979, när hon var 19 år gammal, satt hon tillsammans med 40 andra kvinnor och fem män och sydde Västsaharaflaggor för att fira Polisarios "födelsedag" den 20 maj. Det skulle hon inte ha gjort. Civilklädd polis stövlade in i lokalen och grep dem. Hon fick tillbringa fyra månader på tortyrcentralen PC CIM och tre månader i Svarta fängelset i El Aaiún. De fångslade blev bland annat slagna på fötterna så att de inte kunde gå.

– Det går inte att berätta om allt som vi utsattes för då, säger Mettou. ■



Loud dömdes till ett års fängelse för att ha visat flaggan.

orter från ockuperat område *** Senaste nytt *** Rapporten från ockuperat område *** Senaste nytt *** Rapporten från ockuperat område

Yarba Mahfoud Mohamed, västsaharier bosatt i Spanien och krigsskadad, anlände till El Aaiún 18 mars för att hälsa på sina släktingar. Eftersom han inte hade för avsikt

att stanna i den ockuperade delen av Västsahara avvisades han i sin rullstol på El Aaiúns flygplats.

Västsaharier under utbildning sittdemonstrerade den 18 mars i protest mot att de marginaliseras och förvägras arbete. Demonstranterna slogs brutalt ned av po-