

Mest älskad av flest

Zoltan Tiroler, Eva Björklund

Hyllad och älskad av miljoner fattiga och progressiva, hatad av världens rika och mäktiga och mediemoguler, som inte är så många även om de har sina stödtrupper. Den kubanska revolutionen lämnar ingen oberörd. Bakgrunden är de framgångar som fört Kuba till de bästa i världen, trots blockad som hindrat den ekonomiska utvecklingen. Den har visat att det är möjligt att bryta sig loss från beroendet av USA och de gamla kolonialmakterna i Europa, och att ta makten över det egna landets tillgångar. Den har visat att rätten till liv, mat, hälsa, utbildning, arbete, kultur för alla inte behöver vara tomma ord. Kuba har hållit hoppet levande i Latinamerika under decennier av militärdiktaturer följda av nyliberala marknadsdiktaturer. Kuba har bidragit med kunskap för att avslöja nyliberalismens mekanismer och verkningar, de som folken har känt in på bara kroppen. Och när de har rest sig till befrielse har Kuba kommit med sina många välutbildade läkare och lärare så att folken i Venezuela, Bolivia, Nicaragua, i ALBA-kommuner i El Salvador och Honduras, snabbt har fått konkreta bevis för att en annan värld är möjlig, där alla kan läsa och skriva och ha tillgång till läkare.

Kuba-föreningar i 147 länder

De första solidaritetsföreningarna med Kuba startade på 60-talet, i Sverige 1966. 1968 reste unga européer i tusentals till 5-majlägret på Kuba, och 1969 kom Venceremosbrigaden från USA, för att delta i sockerskörden. Den nordiska brigaden blev nästa, år 1970, och den 50e upplagan deltog i revolutionens 50-årsjubileum. Ärligen återkommer också europeiska brigaden José Martí, Maceo-brigaden med Kuba-ättlingar i USA, kanadensiska Che Guevara-brigaden, från Puerto Rico Juan Rius Rivera-brigaden, Södra Korsets Brigad från Australien och Nya Zeeland, flera latinamerikanska brigader, med flera.

I dagsläget finns över 2.000 solidaritetsföreningar med Kuba i 147 länder. När det var som svårast på Kuba efter sovjetblockets kollaps, och "hela världen" förutsåg att Kuba skulle gå samma väg, samlades de europeiska solidaritetsföreningarna till konferens i Havanna, och fick direktkontakt med USAs Präster för Fred. De hade året innan inlett sina Vänskapskaravaner för att bryta USAs blockad mot Kuba. De fastade i veckor för att tvinga gränskontrollen till Mexiko att släppa igenom ett lass biblar och läkemedel.



Redan 1992 kom Präster för Fred med sin Vänskapskaravan från USA och trotsade blockaden. Fotot är från den första karavanen.

Året därpå samlades över tre tusen till Solidariskt Världsmöte för Kuba i Havanna, med deltagare från 109 länder från alla världsdelar, och krävde att USA skulle häva blockaden. Flera nobelpristagare, parlamentariker, och partiledare var med. 1997 deltog över 12.000 ungdomar från 132 länder i världsungdomsfestivalen "För solidaritet, antiimperialism och fred".

När USAs blockad hotade att stoppa läkemedels-tillverkningen på Kuba bildades MediCuba Europa, och i Sverige Medicininsamlingen. De har tillsammans skickats miljoner till Kuba för inköp av råvaror för läkemedelsstillverkning.

När den lille Elian kidnappades av släktingar i Miami, som vägrade att överlämna honom till hans pappa, demonstrerade inte bara miljoner kubaner, utan tiotusentals Kuba-vänner runt om i världen, och efter sju månader tvingades USAs myndigheter att låta honom komma hem till Cardenas. Och när de fem kubaner som avslöjat exilkubansk terrorism i Miami dömdes till livstidslånga fängelsestraff organiserades kommittéer för deras frigivning i 110 länder, i USA och nästan hela Europa inklusive Östeuropa.

Kärleken till Kuba grundar sig också på den solidaritet kubanerna själva givit andra folk de senaste femtio åren. Och den delas av många regeringar, framförallt i 3:e världen, som fått osjälviskt och ovärderligt stöd från Kuba. Efter de tre förödande orkaner som på kort tid drabbade Kuba under hösten 2008 kom katastrofbistånd inte bara från stora länder som Kina och Venezuela. Nej, jordens fattigaste stater som Östtimor, Kap Verde, St. Lucia, Ekvatorial Guinea, Nicaragua, Vietnam, Namibia med flera skickade av sina små resurser. Solidaritetsrörelsen samlade snabbt in 40 miljoner US-dollar. I Sverige blev det över 330.000 kr.

Internationell ledarnation

Kuba är också högt aktad internationellt. Landet är ordförande i de Alliansfria ländernas rörelse. Kuba är

forts från föregående sida

mycket aktivt inom FN och valdes med mer än 2/3-majoritet in i FN:s Råd för de Mänskliga Rättigheterna. Under 2008 besökte 260 parlamentariker från 49 länder Kuba. Vänskapsgrupper finns 85 länders parlament. Under våren 2009 står statschefer på rad för att komma och gratulera till revolutionens 50 år. Först på plats var Panamas Manuel Torrijos, tätt följd av Ecuadors Rafael Correa och Argentinas Cristina Kirchner. Chiles Michele Bachelet står på tur i februari..

Ingen statschef i världen har mötts av så många jublande beundrare som Fidel Castro på besök i andra länder, som i Rio de Janeiro på Miljötoppmötet 1992, i Köpenhamn på Sociala Toppmötet 1995 eller alla Iberoamerikanska toppmöten. Där har han fört de fattiga folkflertalens talan, ofta som den ende som vågat tala klarspråk inför världens rika och mäktiga. Folken ser honom som en befriare som stått upp mot världsmakten USA i 50 år, som riskerat livet gång på gång i kampen för de förtryckta, som den viktigaste ledaren i Latinamerikas historia, en symbol för det fria Kuba och ett hopp för hela Latinamerika och världen.

