

---

INFÖR 50-ÅRS DAGEN

## *Kuba med i Rio-gruppen*

Eva Björklund

Rio-gruppens Latinamerikanska och Karibiska toppmöte som Raul Castro deltog i 16-17 december var djupt symboliskt för det är första gången som alla dessa länder träffades utan närvaro av vare sig de gamla eller de nya imperialisterna, varken Spanien och Portugal, eller USA och Kanada – Brittiska samväldet. Utan OAS, USAs s k Kolonialministerium, Amerikanska staternas organisation som USA använt för att utesluta Kuba från världsdelen.

”Vårt Amerika”, som José Martí kallade det, i möte med sig själv. Men det var också symboliskt för det utvecklade sig till en stor hyllning av Kuba, och dess halva sekel av motstånd, för utan den kubanska revolutionens överlevnad och utveckling skulle detta toppmöte aldrig kunnat äga rum. Som Raul Castro sa:

”Det var väldigt rörande mötet med Rio-gruppen i San Salvador de Bahia, i Brasilien. Jag deltog i tre toppmöten där efter varandra – Mercosur, ALBA och Caricom - nästan alla statschefer i Latinamerika och Karibien var där, för första gången samlade utan närvaro av främmande stormakter, USA, Kanada, EU

Och när jag rörd beklagade att det var synd att det inte var



Fidel som var där för Kuba möttes det av stående ovation av alla närvarande. Det var ett storartat erkännande och en stor glädje som alla kubaner fick uppleva, ett erkännande av vår motståndskraft, för som jag sa: Vi är här nu för att vi har stått ut under ett halvt århundrade” och det är klart, vi måste vara beredda att stå ut lika länge till.”

Men Raul sa också, om OAS, där flera latinamerikanska länder vill att USA ska släppa in Kuba: Vi kan inte, som jag har förklarat, ansluta oss till OAS, med eller utan USA. Denna bokstavskombination och organisation måste försvinna. Vi respekterar er som vill fortsätta där, men vi tillhör Rio-gruppen, det är där vi hör hemma.