

Om USA vore Afrika...

Det amerikanska presidentvalet hårdbevakades även i afrikansk press. Där har man tagit upp lite andra aspekter än de vi vanligen sett. De lär oss inget om USA men desto mer om politiken i en del länder i Afrika.

I TIDNINGEN EAST AFRICAN kommenterar Charles Onyango-Abbo de utnämningar som Obama gjort. En del av dem har ju gått till politiska vänner. Onyango-Abbo konstaterar att om USA var Afrika skulle långt fler av Obamas släkt, vänner och bekanta på något sätt dra stor nytta av den nya maktpositionen.

Och stackars fru Michelle, i jämförelse med hur hon skulle haft det i Afrika kan man frukta att hon nu får svälta! För i Afrika är presidentposten en institution som erbjuder mer jämlika möjligheter och dessutom är långt mer genuskänslig än den i USA. För en kvinna som blir rikets första dam i Afrika, är en sann gåva till sin familj. Så här skulle det nämligen kunna sett ut om USA varit Afrika:

Michelles äldre bror skulle ha utsetts till finansminister, eller åtminstone ambassadör i London. Hennes yngre bror skulle ha blivit arméns befälhavare. Hennes syster, eller kusin, skulle utses till direktör för Centralbanken.

Redan två dagar efter installationen skulle en byggfirma, som ägs av hennes morbror och som utan konkurrens har "vunnit" anbudet för uppdraget, börja renovera hennes mors hus och bygga en hög mur runt den. Och ja, han skulle öka kostnaderna för jobbet med 500 procent och få betalt innan det påbörjades.

INTE HELLER OBAMAS DÖTRAR Malia och Sasha skulle, enligt Onyango-Abbo, bli lottlösa eftersom man omgående skulle ha satt upp företag i deras namn. Malias företag skulle få ta hand om det nationella livsmedelslagret med kontrakt på leverans av mjölk och mjöl till skolor medan Sshas företag skulle ha övertagit det nationella bränslelagret.

I de flesta afrikanska länder skulle det visa sig att Obama hade en 16-årig son utom äktenskapet. Den unge mannen skulle nu hamna i rampluset och skickas på utbildning i armén. Efter examen där skulle han skickas till officersutbildning i England

för att förbättra sina chanser att så småningom bli biträdande chef för den militära underrättelsetjänsten så att han en dag i framtiden skulle kunna ersätta sin farbror som arméns befälhavare.

Hur kan detta vara ett ganska vanligt scenario i många afrikanska länder? Fattigdom, menar Charles Onyango-Obbo, gör att politik inte används för att skapa möjligheter för alla utan till att bland släkt och vänner fördela de rikedomar som finns till hands. Vilket kan gå lätt eftersom det oftast inte finns kontrollerande myndigheter eller institutioner inbyggda i förvaltningen.



DEN MOÇAMBIKISKE FÖRFATTAREN

Mia Couto menar att om Obama vunnit ett val i Afrika skulle han få vänta på att tillträda för hans motståndare, den sittande presidenten, hade gjort en grundlagsändring för att förlänga sitt mandat. En väntan som kan bli mycket lång om man ser hur länge nuvarande presidenter suttit vid makten: 42 år i Gabon, 40 i Libyen, 29 i Zimbabwe, 30 i Ekvatorialguinea, 30 i Angola, 28 i Egypten,

27 i Kamerun. Dessutom finns det ytterligare 15 presidenter som suttit över 20 år vid makten.

Hade Obama vunnit ett val i Afrika, menar Couto, hade han förmodligen tvingats dela makten och sätta sig vid förhandlingsbordet med den besegrade för att träffa överenskommelse om det som anses som heligt: folkets vilja uttryckt i allmänna val.

DEN GLÄDJE SOM MILJONTALS afrikaner kände den femte november, berodde på att de i Obama såg den absoluta motsatsen till vad de sett hos sina egna ledare. "För även om det är svårt så måste vi erkänna att endast en minoritet av afrikanska stater upplever, eller har upplevt, en ledare som bryr sig om det allmänna bästa", menar Couto.

KERSTIN BJURMAN