

NÄR DET GÄLLER KUBA GÅR DET BRA MED VILKAS SKRÖNOR SOM HELST

Det 4 april 1959 konstaterade Fidel Castro hur medierna förvränger vad som händer i världen, och alldeles särskilt vad som händer på Kuba.

14 mars publicerade Newsweek en artikel: "Komplotten mot Castrobröderna", skriven av Jorge Castañeda. Han var en gång vänster, men gav sig in i karriären i Mexiko och slutade som utrikesminister åt Fox. Som sådan engagerade han sig helhjärtat i Fox-regeringens omsvängning från Mexikos traditionella självständiga hållning mot USA till att gå USAs ärenden, bl a för att störta Kubas regering. Sedan har han etablerat sig som någon slags utrikespolitisk expertkännare. Och som sådan skrev han att de två ministrar som byttes ut i regeringsombildningen på Kuba i början av mars "under minst en månad varit med i en komplot, ett förräderi, kupp eller vad man vill kalla det, för att störta Rauls regering. Och i detta syfte hade de anlåtats av eller själva anlitat Hugo Chavez, som i sin tur sökte stöd från andra latinamerikanska ledare, till att börja med Dominikanska republikens president, som dock vägrade att ställa upp."

Innan trycksvärtan ens torkat var det uppenbart att han fabulerade. Vilket han också medgav tre dagar senare i CNN, att han inte hade något bevis för sina påståenden. Men ändå fortsatte han på samma linje i spanska "DN", El Pais, några dagar senare. Över 67.000 hemsidor, bloggar och tidningar återgav att kuppfantasierna, och bara 18.000 informerade om att det inte fanns något bevis, enligt Counterpunch. När det gäller Kuba sprids vad som helst, så länge det spär på myten om diktaturen. Annan information göre sig inte besvär.
Eva Björklund