

Odalys Medina

Utbytesstudent

Zoltan Tiroler

Odalys Medina Hernández Medina är lärare på universitetet i Cienfuegos. Hon är 27 år och om sin familj säger hon: Min familj är jättestor, typisk för Kuba. Den består av min farmor, min mamma, två mostrar och en morbror, en kusin och min bror. Jag bor ensam med min man.



Odalys berättar:

Sedan januari har jag deltagit i ett akademiskt utbytesprogram mellan mitt universitet och högskolan i Jönköping. Det har givit mig möjlighet att studera olika kurser med kopplingar till internationell- och interkulturell kommunikation, miljö, socialarbete och socialpolitik. I slutet av juni åker jag hem

Att studera här har varit berikande. Det skiljer sig från Kuba på flera sätt. Till exempel är kurserna här mer internationella, speciellt på Högskolan för Lärande och Kommunikation. Där träffas studenter från många olika länder och det berikar inläringen eftersom de kan utbyta erfarenheter också utanför lektionstid. En annan skillnad är att på Kuba är pauserna bestämda och schemalagda. Här verkar det vara en förhandlingsfråga mellan elever

och lärare. Och jag har lärt mig ett mycket viktigt svenskt ord, "fika" och mycket av den punktlighet som utmärker de flesta svenska lärare.

Inte helt gratis i Sverige

En annan skillnad har med läromedlen att göra. Jag har noterat att studenterna här måste betala för böcker som de behöver. Det betyder att undervisningen i praktiken inte är helt gratis. Själv har jag kunnat utbilda mig till lärare och utan att behöva betala någonting och det är likadant för alla hundratusentals studenterna på Kuba. Det är jag stolt över. Det finns också skillnader på hur man ser på en del kulturella aktiviteter och nöjen. Här är det nästan alltid nödvändigt att ha pengar för att kunna delta i utflykter eller andra arrangemang. På Kuba betalar studenterna inte för att lyssna på en konsert, gå på museum eller för att gå på en avskedsmiddag, för att ta några exempel. Nu värdesätter jag detta mer, när jag förstår vilken uppoffring det innebär att upprätthålla dessa principer.

Det har varit jättekul

Det har varit jättekul att vara här. Det är ett vackert land, inte bara för naturen, som nu på våren är helt otrolig. Dessutom hittar man alltid någonstans att sätta sig och sola, var man än är. Jag uppskattar också säkerheten som jag känner på gatorna, precis som hemma. Att jag har lärt känna trevliga människor, solidariska, som älskar mitt Kuba, kanske lika mycket som jag, är fantastiskt. Jag har känt mig hemma tack vare den tillgivenhet som många visar framför allt medlemmarna i Svensk-Kubanska Föreningen.

Klimatet gillar jag inte, och inte politiken

Jag skulle kunna prata om klimatet, speciellt vintermörkret som gör att folk håller sig inne och man knappast ser några människor på gatorna. Jag tycker inte heller om de förändringar som sker i politiken, där den privata, vinstdrivande sektorn blir allt större och stora försämringar i utbildningssystemet planeras.

Ta av skorna och ta med något till festen

Hemma skulle nog många kvinnor uppskatta den svenska vanan att ta av sig skorna för att inte smutsa ner, men jag tror att det förblir typiskt svenskt. Jag lärde mig så fort jag kom hit. Och när man går på fest här är det viktigt att ha med sig något: vin, godis eller något annat. Det är en fin tradition. På Kuba är det inte så. Det viktiga är att vara med. Man har med sig något där också, men då handlar det om sällskap, antingen de är bjudna eller inte. Alla är inställda på det, så ingen blir förvånad. Och man tar ofta med sig något från festen.

Svenskar vet lite om Kuba

I allmänhet vet svenskar inte mycket om hur det är på Kuba och framförallt vet de inget om det politiska systemet. Men ungdomar, speciellt de jag träffat, är väldigt intresserade. Även om de har felaktiga föreställningar om politiken så är de öppna för att lära sig. Men det verkar som de inte deltar i den politiska debatten, varken i inhemska eller

Forts sid 23

Forts från sid 22

internationella frågor. Men många vuxna har haft tillfälle att vara på Kuba och uppleva de sociala framsteg vi uppnått jämfört med övriga Latinamerika och världen.

Min egen syn har förändrats

Jag känner mig som mer kuban nu. Det kanske händer alla som reser utomlands, men jag tror det är speciellt i mitt fall. Jag kommer att leva med större stolthet och tillfredsställelse där hemma, i ett land som är fattigt materiellt, men rikt på medmänsklighet och solidaritet. Och där väntar mycket arbete för att avsluta mitt doktorandarbete.

UTBYTE JÖNKÖPING-CIENFUEGOS

2001 tog Svensk-Kubanska i Jönköping kontakt med Högskolan och föreslog utbyte med Kuba. Det resulterade så småningom i en ansökan till Linneaus-Palme stiftelsen som beviljade projektet i fem år. Det har sedan förlängts, tack vare de goda erfarenheterna. Linneaus-Palme stiftelsen har varit i Cienfuegos och utvärderat arbetet. Totalt har tiotals lärare och studenter från bägge länderna kunnat studera i det andra landet.

Det är ett utbyte som ligger helt rätt i tiden. Internationalisering ett högprioriterat område. Många verkar också vilja bredda utbytet utanför de anglosaxiska länderna, och till tredje världen. Då är Kuba ett attraktivt alternativ. Såväl den höga utbildningsnivån som den personliga säkerheten, intresset och utbytesvana är goda argument för just Kuba.

För Kuba är utbytet viktigt för att bryta USAs kampanj för att isolera och beljuga Kuba. För Svensk-Kubanska ger det nya kontakter för att sprida kunskap om Kuba i högskolevärlden. Utbytet har skapat många kontakter och ändrat åtskilliga personers av media förvridna syn på Kuba. För närvarande pågår elva utbyten inom Linneaus-Palme med Kuba. Vi i Jönköping vill gärna uppmana andra lokalavdelningar att försöka få till ett liknande utbyte.

VÄLBESÖKTA KUBAMÖTEN I JÖNKÖPING

Under maj bjöd Svensk-Kubanska in till två välbesökta möten. Socialarbetargruppen från Jönköping som besökt Kuba berättade och visade bilder från besök på specialskolor, ålderdomshem, vårdinrättningar med mera. Och utbytesstudenten Odalys Medina vederlade de vanligaste fördomarna och lögnerna om Kuba. På 30 minuter smulade hon sönder de påståenden och argument som media matar oss fulla med. Mötena hölls dels på Jönköpings Folkhögskola och dels på Kulturhuset, i samband med Latinamerikaveckan. Ett 60-tal personer deltog.

