

# Enkelt studentboende i Maputo

Drygt 500 studenter bor i Maputo-universitetets tre längor med studentlägenheter. Privatlivet är det si och så med eftersom man måste dela rum. Toalett och dusch är gemensam för hela korridoren. Men det är problem med vatten.

Ur tidskriften Södra Afrika nr. 3 2009

**SOM ORDFÖRANDE I STUDENTERNAS** bostadsförening är sociologstudenten Júlio Braga väl medveten om det. Alla frågar honom om vattnet, men han har inga svar eftersom det är vattenverket som stängt tillförseln på grund av ledningsreparationer.

– Det är en stressfaktor att om morgonen aldrig veta ifall det finns vatten för att tvätta sig.

I varje rum bor fyra studenter, ett av husen är för killar och ett annat för tjejer. Den tredje längan är nybyggd och hyser förstaårsstudenter. Fräscha lokaler till de fräschare studenterna, fast då måste de stå ut med att vara åtta i varje rum.

I ett av killarnas rum sitter agronomstudenten Efraime Gobeia och tittar på nyheterna. Tv-apparaten har rumskamraterna tillsammans skrapat ihop till.

– Det är okej att dela med andra, man vänjer sig. Krångligast är det när man vill vara ensam med flickvännen. Tillsammans på rummet gör vi ett flickvännisschema, säger Efraime.

**DE FLESTA SOM BOR** på studenthemmet har fullt stipendium vilket innebär att de inte behöver betala något för sängplatsen och bara en symbolisk summa för måltiderna. Många väljer ändå att spara på fickpengarna och själva laga mat i korridorens kök. Det har inte någonting mer än två stickuttag i väggen där studenten kan plugga in sin egen lilla kokplatta. Tvättstugan är också helt fri från utrustning, en vattenho och några tvättlinor är allt som finns.

Många av studenterna kommer från orter runt om i landet men har rotat sig i Maputo under studietiden.

– Lika bra det eftersom det är störst chans att få jobb här efter utbildningen. Fast jag bryr mig inte, jag flyttar dit där jag får jobb. Så svarar de flesta på frågan om vart de tar vägen i framtiden.

**JOHAN SÄVSTRÖM**  
Maputo



**Rosa Castomo, 23-årig juridikstuderande från Nampula, lagar mat i studenthemmets kök.**  
Foto: Johan Sävström