

Dora Alonsoskolan

Text och foto John Johansson

Jag tog kontakt via email till en minister som heter Corona på skolministeriet som gav oss tillstånd att besöka en skola för autistiska barn uppkallad efter Dora Alonso*. Den ligger i stadsdelen Miramar i Havanna. När jag anlände möttes jag av rektor Imilla som hälsade mej varmt välkommen.

Skolan var välvårdad och med stora fina väggmålningar i starka färger utanpå. En härlig skolgård med palmer och tropiska växter.

Imilla berättar för oss att skolan har ca 40 elever och lärartätheten blir ca 1 lärare per 2 elever vilket är jättebra. Tänk dej att nästan alla elever har en egen lärare! Sedan gick jag ut för att möta alla barnen, det blir det möten fyllda av värme och glädje som man också ser emellan elever och lärare. En underbar känsla!

Jag gick runt i skolan och besökte olika klassrum, tittade på hur dom jobbade och vilken utrustning som fanns att tillgå. Varje klassrum hade sin prägel beroende på vilken aktivitet man gjorde i rummet. Alltså man jobbade efter metoden "teach in"

Varje barn hade sitt eget klassrum och tillhörande lärare. I klassrummet hade alla elever precis som i Sverige en egen låda för sina saker med bilder på sej själva, och eget bildschema som satt fast på väggen samt klädkrok.

Varje klassrum har en spegel så att man kan se sej själv och det viktigt för ens självkänsla. I klassrummen fanns också böcker, leksaker samt barnens konstverk på väggarna. Ett rum hade datorer där dom bla kunde träna talspråk, ett rum för fysiska övningar som innehöll bla balansbom, mattor och bollar. Musikrummet hade ett piano, maracas och andra instrument där alla kunde sjunga och spela!

Jag såg en övning då barnen och deras lärare samverkade i en stor cirkel ute på skolgården dom lyssnade till härlig kubansk musik samtidigt som dom rullade en stor röd boll till varandra.

Dom har också en metod för dom som har svårt att koncentrera sej och sitta still. För det fanns en liten hund, alldeles riktig och dom förklarar att "barnen tar efter ett beteende lättare från hunden än från människor".

Det finns fler skolor för autism men rektor Imilla förklarar att "Dora Alonso" har ett unikt program: "Vår skola har vårdpersonal och ett nära samarbete med läkare och andra specialister. Vi arbetar också med barnens familjer för att ge stöd och utbildning. Och det viktigaste är ju att integrera barnen i samhället." Och det tycker jag dom har lyckats bra med. Men kanske det mest fantastiska är att all undervisning, all sjukvård, alla sorters skolor, tandvård etc är gratis!

Skolans rektor Imilla med mina presenter. Jag hade med mej pedagogiska leksaker och "bra att ha" saker som pennor, miniräknare mm. Jag ville ge dem något som jag själv hade uppskattat som barn.

Dora Alonso var Kubas mest älskade barnboksförfattare, deras Astrid Lindgren.



En elev och lärare.

