

DE 5 I MALMÖ

Tyskt i årets kampanj

Agneta Willans, Jan Bergsten

Sommarens kampanj för De Fem – sjätte året i rad - var en hungerstrejk 21 till 26 juli i Malmö. Fem dagar för De Fem. Det skedde i anslutning till den färgsprakande Möllevångsfestivalen. Så tusentals personer passerade förbi husvagnen med hungerstrejkarna Tomas Widén, Daniel Maidana och Julio Freijero och våra bokbord och namnlistor. Vi delade ut omkring 4.000 flygblad och förde många givande samtal med intresserade förbipasserande. Vi som är vana att dela flygblad i Stockholm märkte en påtaglig skillnad i öppenhet hos dem vi mötte i Malmö.

I årets kampanj deltog även kamrater från solidaritetsrörelser i Tyskland och Danmark. Josie och Dirk Brüning arbetar som webbredaktörer i en organisation för De Fem i Tyskland. Där finns en rad olika solidaritetsgrupper för Kuba och sedan 2002 även ett Nätverket för Solidaritet med De Fem med representanter för de olika grupperna.

Josie och Dirk besökte Kuba 1996 och började sedan via internet intressera sig för vad som publicerades i Miamipressen. Så de blev tidigt insatta i De Fems fall. Enligt Miamipressen vimlade Miami av kubanska spioner. Hysteri och stämplingar mot oliktankande rådde. Redan 1998 när De Fem fängslades engagerade Josie och Dirk sig i fallet och fick tidigt brevkontakt med alla fem. Deras engagemang har ständigt vuxit och Dirk slutade sitt arbete för att hinna med solidaritetsarbetet med De Fem.

2001 deltog de i en solidaritetskonferens i Tessaloniki i Grekland. Året därefter bildades den tyska kommittén för De Fem. Josie har ansvaret för kontakter med författare, intellektuella och jurister. Hon berättar hur De Fem uppmärksammas ett mycket effektivare om någon välkänd



person engagerar sig, skriver på en namnlista etc. Men också att det är svårt att engagera allmänheten. Det är mer framgångsrikt att försöka lyfta frågan uppåt än att engagera folk "på gatan".

I Tyskland har de större tidningarna faktiskt publicerat stora artiklar om saken, bland annat intervjuer med Gerardo Hernandez´ hustru Adriana Perez och försvarsadvokaten Leonard Weinglass. Både han och Adriana Perez och Renés hustru Olga Salanueva har inbjudits och medverkat vid demonstrationer och möten. Dikter av Antonio Guerrero har tonsatts och framförts på scen.

Kärnan i rörelsen för De Fem är liten och ekonomin bygger på bidrag från enskilda. Men det är tydligt att solidariteten med Kuba och De Fem lever i Tyskland.

Foto Ana María Sabio