

Exilkubaner i Honduras

Néstor García Iturbe

När vi studerar vad som ledde fram till den sluga gangsterkuppen i Honduras 28 juni, finns inga skäl att förvånas över det stora antalet exilkubaner kopplade till Miamis så kallade gestapomaffia som verkar vara inblandade i våldtäkten på folkviljan.

För dem var det självklart att tillsammans med USAs extremhöger i Pentagon och CIA till varje pris förhindra Zelayaregeringen att ta ett enda steg till åt vänster, för det skulle vara "en fara för USAs nationella säkerhet". Det snabbaste och effektivaste sättet var en statskupp.

Journalisten Carlos Alberto Montaner och tidigare statssekreteraren i George W. Bushs regering, Otto Reich, deltog i förberedelserna för den väpnade aggressionen och stod i ständig kontakt med kuppmakarna, Montaner från Miami och Reich från Panama.

De uppmanade militären att slå till så fort som möjligt men se till att inte döda Zelaya för att inte väcka för stort motstånd. Förtryck behövdes så klart, men med så få döda som möjligt. Vänsterkrafter, särskilt studenter, arbetare och småbönder, skulle neutraliseras. Läkare, lärare och alla som hade någon kontakt med Kubas bistånd skulle avstängas på en gång, och kubanska kommunister skickas ut ur landet. Zelaya och hans anhängare skulle anklagas för att ha brutit mot grundlagen. Val skulle hållas så snabbt som möjligt så att landet kunde återvända till det normala och framför allt

se till att Zelaya inte kunde återta makten.

Förutom Montaner och Reich bidrog en annan tidigare hög tjänsteman i Bush-regeringen, Roger Noriega. Kontakten med till Noriega gick via den venezolanske kuppmakaren från 2002, Alejandro Pena Esclusa, som tillsammans med två före detta argentinska officerare höll kontakt med honduranska militären.

Bosatt i Honduras finns Rafael Hernández Nodarse, också känd som Ralph, av kubanskt ursprung med vapen-



De fruktade Cobrakommandot från 80-talets terrorkrigföring har tagits i bruk igen mot fredliga demonstranter.

Foto Mirian Suazo Emanuelsson

och knarksmuggling på sin meritlista, CIA-agent och kompis med terroristen Luis Posada Carriles. Han hade sedan lång tid stått för kontakten med Miamis gestapomaffia. Han äger tevekanalen 6 i San Pedro de Sula i Honduras, också känd som Honduran Broadcasting Company, flaggskeppet i kampanjen mot Zelaya med fokus på "farliga förbindelser" med Venezuela och Kuba, enligt manus från CIA-kontoret i Tegucigalpa.

Samtidigt stod även Pentagon i kontakt med kuppmakarna, i detta fall genom USAs Sydkommando och specialstyrkan på USAs bas i Soto Cano, Honduras. Honduras militär får mer än 30 miljoner dollar årligen förutom intäkterna från basen.

USAID (byrån för internationell utveckling) finansierar "civilsamhället" i Honduras med 50 miljoner dollar årligen. NED (National Endowment for Democracy, USAs nationella demokratifond) och utrikesdepartementet anslår 40 miljoner dollar årligen till politiska partier och organisationer i Honduras genom IRI (republikanernas internationella institut) och NDI (demokraternas internationella institut).

USAs ambassadör i Honduras, Hugo Llorens, är född på Kuba och under veckorna innan kuppen var han flera gånger i kontakt med kuppmakarna – högern och militärkommandot - för att analysera läget och utarbeta planer. Llorens föräldrar skickade honom till USA som sjuåring för att "rädda honom undan kommunisterna". Han betraktas som specialist på terrorism. George W Bush utsåg honom till chef för nationella säkerhetsrådets andinska avdelning, en post som han hade under statskuppen mot Hugo Chávez. Han är utbildad på USAs krigsakademi.

forts nästa sida

forts från sid 8

Hans ovanliga bana som "diplomat" i ett flertal länder antyder anknnytning till CIA. Han har varit stationerad i Bolivia, Paraguay, El Salvador, Filipinerna och Vancouver, Kanada.

Llorens verkar inte ha varit helt enig i alla detaljer med de honduranska ligisterna. Vid det sista mötet före statskuppen, 21 juni, sägs han ha tyckt att tidpunkten inte var mogen för militär aktion, men kuppmakarna ville inte riskera att Zelaya skulle befästa sin ställning eller att USA skulle försöka sätta ihop en mer "rumsren" regering, där kuppmakarna inte skulle få plats. Därför beslöt de att genomföra statskuppen innan folk hann gå till valurnorna och visa sitt massiva stöd för grundlagsrevision.

Vi ska inte heller bortse från Ileana Ros-Lehtinens deltagande. Hon är kongressledamot i USA och har utsett sig till taleskvinna för de kuppmakare hon lanserar som den sanna demokratins försvare. Ileana har sammanträtt med kongressledamöter från Honduras och organiserat möten i USA där de fått lägga ut texten om "farorna" med Zelaya och förklara att de själva, som brutit mot Honduras grundlag och lagar, egentligen arbetar för att "värna demokratiska institutioner och rättstaten". Kort sagt, att förklara det oförklarliga.

Glädje råder på 8:e gatan i sydvästra Miami, centrum för exilkubanerna. Under tiden demonstrerar honduranska folket mot kuppmakarna. Ingen kan säkert säga att de kommer att vinna kampen nu. Vad som är säkert är att folk visat beslutsamhet att slåss och ta strid mot fienden. Det är det som kommer att säkerställa deras seger till slut.

Översättning Sture Arrhed



SÄG MIG VILKA DINA VÄNNER ÄR ...!

Många nattståndna fascister har hälsat Michelettis statskupp med glädje och flockats till hans sida. Så gjorde även Pinochets dotter som kände igen takterna från faderskapet. Och så gjorde Miamis exilkubanska terrorister. En av de galnaste är Rodolgo Frómata, chef för terrorligan F-4 i Miami, som i Floridaträskan öppet tränar för väpnad invasion. Han har startat "Frihetsoperationen" för att om nödvändigt försvara Michelettis junta med sina avancerade vapen. Han visar stolt upp sin utrustning och sina manna. Källa Diario Tiempo.

NYCKELPERSONER I EXILKUBANSKA MAFFIAN.

Carlos Alberto Montaner, f d (?) CIA-agent, också grundare av "Union Liberal Cubana" 1990, i sin tur medlem i Folkpartiets international. En av de ledande figurerna i USAs propagandakampanj mot Kuba som med 10 andra inflytelserika journalister regelbundet fått betalt av USAs regering för att framträda i propagandasändningar mot Kuba.

Montaner dömdes på Kuba 1961 för medverkan i CIAs terrorattentat men lyckades fly till Miami där han anslöt sig till USAs specialstyrkor. 1970 skickade CIA honom till Spanien för att driva en "nyhetsbyrå" för antikubansk "information". Hans propagandaturneéer i Latinamerika och Europa finansieras också av "liberala" Friedrich Naumann Stiftung (FNS). I tyska parlamentet har FNS anklagats för stöd till de honduranska partivännernas kuppregim.

Otto Reich lämnade Kuba som tonåring. Han inledde sin karriär inom USAID under president Reagan 1981. Han arbetade för Oliver North under i Iran-Contras-affären – hemlig knarksmuggling och vapenförsäljning för att finansiera USAs krig mot Nicaragua. Där medverkade han i aktiveringen av USAs militärbas Soto Cano för dödsckvadronernas terrorkrig mot befrielseströrelserna i Centralamerika under 80-talet. Han har erfarenhet av statskupp efter att ha bistått kuppmakarna i Venezuela i försöket att störta president Chávez 2002.

Rafael Hernández Nodarse är mediemogul och mångmiljonär i San Pedro Sula, där han finansierade och härbärgerade den likaledes Kubafödde terroristen Luis Posada Carriles, med lång och omfattande terroristverksamhet riktad inte bara mot Kuba utan också mot venezolansk vänster på 70-talet, i Centralamerika under 80-talets terrorkrigföring. Den förmögenhet Nodarse har byggt upp i Honduras genom vapen- och knarkhandel och utpressning har han frikostigt använt för att stödja den exilkubanska terroristmaffian i Miami.

Roger Noriega var Bush-regimens Latinamerikaansvarige och främsta ansvarige för politiken att återta kontrollen över Kuba. Han hade tjänat sin lagrar som medhjälpare åt USA-senatorn Helms Burton som gav namn åt den lag kongressen antog 1996 för att skärpa den ekonomiska och propagandakrigföringen mot Kuba, och den undergrävande verksamheten via s k NGOer. Han var också den främst ansvariga för USAs statskupp mot Haitis president 2004.

EXILKUBANSK LEDARE HAR FÅTT JOBB HOS OBAMA

Joe Garcia, veteran inom exilkubanska maffian i Miami, utnämndes i juli till politisk rådgivare på energidepartementets kontor för studier av ekonomiska följder av invandring. Garcia, 45 år, var direktör för Kubansk-amerikanska stiftelsen (CANF). Den grundades av Reaganregimen 1982 som paraplyorganisation för de otaliga terroristgrupperna i Florida. Han blir den förste Miami-Dade-bon som utses till ledande befattningshavare.

"Jag är säker på att dessa begåvade och hängivna människor kommer att arbeta för att tjäna det amerikanska folket", enligt Obamas skriftligt uttalande.

Enligt El Nuevo Herald började Garcia sin karriär 1988 under Jorge Mas Canosa, CANFs president fram till sin död för några år sedan. Därefter ledde han projekt Exodus, ett program för att föra hem kubaner från tredjeverldenländer, och senare blev han CANFs officiella talesman och mellan åren 2000-2004 dess verkställande direktör som kritiserade Bush för att inte hålla sitt löfte att störta regimen på Kuba. Två år senare blev han demokratiska partiets styrelseordförande i Miami-Dade.

Källa El Nuevo Herald 2009-07-07