

Stora planer för ny datorfabrik

Dzowo heter den första moçambikiska datorn. Det är det traditionella namnet på xanganaspråket för Eduardo Mondlane, som var Frelimos förste ledare.

FÖRUTOM NAMNET ÄR DET INTE SÅ VÄRST mycket som är moçambikiskt. Företaget Sahara är baserat i Johannesburg och därifrån hämtas datorernas beståndsdelar från hela världen. Fast monteringen sker i Maputo, importen blir billigare så än om färdiga maskiner skulle passera gränsen.

Förutom namnet och loggan ser Dzowo ut som vilket dator som helst förutom en liten detalj. USB-uttagen sitter uppe på toppen istället för nere vid golvet, eller ännu värre baktill.

I dagsläget finns det sju olika stationära modeller och ett par bärbara. Den billigaste kostar cirka 14 000 meticais (ungefär 3 500 kronor) och någon övre gräns finns inte.

– Vi kan göra hur dyra och invecklade datorer som helst. Allt enligt kundens önskemål, säger den sydafrikanske direktören Sachin Vais.

I monteringshallen står två killar och skruvar ihop reservdelar. Produktionen startade först i juli i år, men framöver är tanken att tio personer ska montera 30 datorer vardera per dag.

NÄR BESTÅNDSDELARNA ÄR PÅ PLATS skickas boxen till den första kontrollen där en anställd rycker i tåtar och checkar med blotta ögat att allt står rätt till. Vid nästa station slås maskinen på och programvaran kontrolleras. Om allt är grönt efter ett dygns drift är Dzowo färdig att paketeras för transport till butiken.

– Vi är noga med kvalitetskontrollen. Det görs aldrig några måndagsexemplar här, säger Gustavo Chauque som är produktionsansvarig.

JOHAN SÄVSTRÖM
Maputo

Datorn Dzowos importerade beståndsdelar plockas ihop i Maputo.

Foto: Johan Sävström

