



INLEDNING



Ockupationens isberg

DET GÅR INTE att värja sig. Bilden på Sabah Salima Abu Halima från Beit Lahiya i norra Gaza, som förlorat fyra av sina sex barn och sin man, går rakt in. Hon vill själv bara dö. Vilket hon också antagligen kommer att göra. Hon har opererats fyra gånger men brännskadorna efter den israeliska vita fosfor har fortsatt att äta sig inåt.

Detta berättade frilansjournalisten Lotta Schüllerqvist, som nyligen besökte Gaza för *DN*:s räkning, då hon i måndags visade bilder på Stockholms universitet, inbjuden av Utrikespolitiska föreningen.

I DEN EFTERFÖLJANDE diskussionen sade Dror Feiler från Judar för israelisk-palestinsk fred att Gaza bara är toppen på ett isberg. Detta isberg stavas naturligtvis ockupationen, vars beståndsdelar är komplexa, i det närmaste överskådliga och ständigt pågående. Några av dessa beståndsdelar kan man dock läsa om i den israeliska män-

niskorrättsorganisationen Btselems årsrapport för 2008 som nyss släppts. Några exempel: 548 palestinier fångslade utan rättgång, sammanlagt sitter knappt 8 000 palestinier gripna i israeliska fängelser. Fram till att Operation Gjutet bly inleddes hade åtminstone 175 civila palestinier dödats under 2008. 18 civila israeler hade dödats under samma period.

Dessutom: Ökat antal vägspärrar, israeliska demoleringar av palestinska hus, fortsatt murbygge med tillhörande landkonfiskeringar och expansion av bosättningar.

NÄR JAG BESÖKTE Gaza i september 2007 var de flesta jag träffade mycket kritiska till både Hamas och Fatah. Efter kriget i Gaza har dock Hamas popularitet vuxit, vilket du kan läsa mer om i reportaget om Hamas på sidorna 8–11.

I samma reportage berättar Islah Jad från Birzeits universitet på Västbanken att om det är något palestinerna är enade om så är det övertygelsen att det är motstånd, inte förhandlingar, som kommer att få slut på ockupationen.

BELLA FRANK
utrikesredaktör