



# Intro 3

Ur veckotidningen *Arbetaren* nr. 7 2009

## Vem vill du kasta skor på?

■■■ Skokastningen har på sistone blivit en populär protestform. I förra veckan träffade en ung kvinna den israeliske ambassadören med sin röda sko under ett föredrag på Stockholms universitet.

AV ÅSA CARLMAN

**Dennis Lyxzén**, 36 år,  
konspiratör och musiker,  
Nordmaling.



– Ja, det blir väl det uppenbara – Fredrik Reinfeldt och alliansen. Eller jag kanske ska säga de som röstade på alliansen. Ställa upp dem mot en vägg och kasta några tofflor. Men annars är jag inte typen som hyser personligt agg mot människor.

– Jag tycker skokastningen är härlig, som den nya tidens tårtning. Man behöver ju inte kasta tunga kängor utan kan kasta sandaler. Jag tycker att det var bra gjort att kasta på Bush och fascinerande att han var så snabb på att ducka, verkade van vid sådana attacker.

**Sonja Eriksson**, 59 år,  
kokerska, Halmstad.



– Det finns ju många, men den största kängan blir på Bush. Han har hunnit förstöra så mycket. Reinfeldt kan också få en för att det svenska välfärdssystemet är en utopi. Man skyller på finanskrisen och drar ner i skolan och på pensionerna. Och här i Halmstad har politikerna höjt sina löner med tusenlappar på redan höga löner medan kommunalare fått två procents lönehöjning på en låg lön. Det är Reinfeldts politik som ligger bakom det.

**Lars Fersters**,  
54 år, metallarbetare,  
Sundsvall.



– Just nu är det Maud Olofsson för hyckleriet i kärnkraftsfrågan. Särskilt när hon säger att uppgörelsen är för våra barn och barnbarn.

– Att kasta skor är som att kasta ägg och dåliga grönsaker, vilket jag var med om att göra vid protester under Vietnamkriget. Att kasta en känga är helt okej för mig, åtminstone i tanken.