



Intro 3

Ur veckotidningen Arbetaren nr. 1-2 2009

Hur följer du kriget i Gaza?

■■■ De stora svenska medierna är fyllda av rapportering från kriget i Gaza, men nättidningar, bloggar och kabelkanaler ger nya möjligheter att få en mer insatt bild.

AV DAVID JONSTAD

Roya Hakimnia

24 år, läkarstudent, Stockholm.

– Jag kollar mycket på engelska *Al Jazeera* via deras hemsida och Youtube-kanal. Sedan läser jag *Electronic Intifada* och *The Guardian* samt bloggar som angry-arab.blogspot.com och rawiamorra.se. Jag har även försökt följa *Al Jazeera*s kanal på Twitter.

– Mainstream-bevakningen har mest gett Israels försvarsmakts version av det hela. Viktiga nyheter om kriget som jag läste för en vecka sedan dyker först nu upp i de svenska medierna.



Marie Olofsson

49 år, lärare, Göteborg.

– Jag följer mest kriget via tv:s olika nyhetsprogram och *Dagens Nyheter*. Jag tycker att situationen för folk i Gaza är så absurd att den egentligen borde bevakas mycket mer än vad som görs. Tyvärr blir det inte en korrekt bild eftersom konflikten är så oproportionerlig, samtidigt som medierna försöker belysa båda sidors perspektiv lika mycket. Man kan jämföra med apartheidtiden i Sydafrika, där medierna skildrade mycket mer utifrån den svarta sidans perspektiv.



Ammar Makboul

37 år, projektledare, Stockholm.

– Jag sitter och kollar på *Al Jazeera* just nu. Jag läser också svenska tidningar som *Dagens Nyheter*, men då blir sorgen och vreden över det som händer dubbel. De ger den israeliska propagandan fritt spelutrymme. Särskilt *Dagens Nyheter*s korrespondent Nathan Shachar försöker måla upp en bild av Israels krigsförbrytelser som legitima och palestinska civila som militära mål – som om det vore två jämnstarka arméer som slogs mot varandra.

